

Sorry - Help - Alstublieft

Tijdens ons **kwartaal-verdiepingsoverleg** op 9 mei 2026 hebben we met elkaar gesproken over de bovenstaande woorden in relatie tot God en tot onszelf. Dit deden we aan de hand van **het boek "Naakte Spiritualiteit, Leven met God vanuit twaalf eenvoudige woorden"** van Brian McLaren.



Waar ben ik dankbaar voor? Hoe kan ik "beter" voelen en hoe doe ik dat dan? Wanneer hebben we spijt en waarover? Wanneer en waarom vragen wij God om Zijn hulp? En hoe geef ik genade aan anderen, die geen genade ervaren? **Over deze verdiepende vragen spraken we met elkaar.**

In de huidige tijdgeest komen we in de verleiding om mensen, die ons pijn doen met gewelddadige acties, te ontmenselijken en te demoniseren. We maken hen hiermee groter dan ze eigenlijk zijn en daardoor **vergroten wij ook onze angst voor hen**. Door voor hen te bidden kijken we verder dan hun fouten en zien we wat ze eigenlijk nodig hebben.

In plaats van proberen geweld met geweld te bestrijden, kunnen we kiezen voor het pad van vrede en verzoening. Daarin speelt elkaar **écht willen zien** een cruciale rol. Gevoed door de teksten uit het boek én elkaars liefde en wijsheid, gingen we eensgezind **VERRIJKT** naar huis.

*Met liefdevolle groet,
Wergroep Ontmoeten Ráákt,
Laurens, Gerard, Felicien, Anja, Mirjam, Willy en Tonny*