



Parochie
H. Drie-eenheid

NWS BRF
BIJ - JOHANNES

R.K. Geloofsgemeenschap
Geboorte H. Johannes de Doper
Montfoort - Linschoten

Ontdekken

Week 16 - vrijdag 17 april 2026

Beste {{voornaam,lezer(es)}},

SPRING | Na de stilte van de winter breekt het seizoen van **licht, groei** en nieuwe energie weer aan. We zien het volop om ons heen. Nu ook nog echt gaan doorleven. Wat past daar beter bij dan **muziek die je meeneemt, raakt en verbindt?** Al weken lang wordt door een mooi projectkoor hard gewerkt om een prachtig concert voor te bereiden.

Met het **SPRING-concert** vieren we de lente in al haar kleuren: vol warmte, hoop en levenslust. Laat u verrassen door **een sprankelend programma** waarin **bekende melodieën** en nieuwe klanken samenkomen rond thema's als **liefde, natuur en het leven zelf**.

Onder de bezielende leiding van **Monique van den Hoogen** brengt het projectkoor een concert dat niet alleen klinkt als de lente, maar ook zo voelt. Gun uzelf een avond om **even stil te staan**, te luisteren en te genieten. **Laat de lente echt binnen**. Niet meer uitstellen maar nu even de kaarten bestellen. Volgende week zaterdag is het zover.

*Helma Spruit en Ben van Blokland,
Redactieteam/Webmasters*

Welkom bij de viering Eerste H. Communie



Sinds december zijn **Fleur, Saar, Sanne, Sophie en Liselot** samen op weg naar een bijzonder moment: hun Eerste Heilige Communie. **Stap voor stap** hebben zij zich voorbereid, samen geleerd en ontdekt wat het betekent om deel te nemen **aan deze mooie traditie**.

Aanstaande **zondag 19 april is het zover**: dan mogen zij voor het eerst de communie ontvangen. Samen kijken wij ernaar uit om er **een mooie en feestelijke viering** van te maken. **Fleur, Saar, Sanne, Sophie en Liselot** heten u van harte welkom om dit met hen mee te vieren.

Namens de ouders van de communicanten, Diana

N.B. Namens onze geloofsgemeenschap feliciteren wij deze stoere jonge dames van harte en wensen wij hen een mooie en onvergetelijke dag toe.

[Meer over de voorbereidingsactiviteiten ►](#)

Geslaagde openstelling lentemarkt

De gastvrije openstelling van de kerk was ook dit jaar, mede dankzij het mooie weer,

een groot succes. Voorbijgangers, jong en oud, wisten de weg naar de kerk goed te vinden. **Zij kwamen voor een gratis (kinder)boek uit de knusse Boekenspot,** een kopje koffie of thee en een gezellig praatje, met oprechte aandacht voor elkaar.

Veel bezoekers staken een **kaarsje aan voor de vrede** in de wereld en spraken daarbij een gebed uit. Al deze lichtjes, gebeden en positieve gedachten dragen hopelijk bij aan meer vrede. Kortom, het was **een dag vol verhalen en mooie ontmoetingen.** Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze geslaagde lentedag.



Bijzondere ontmoetingen tijdens de Lentemarkt



Tijdens de Lentemarkt ontstonden in de Boekenspot **moie gesprekken** en onverwachte ontmoetingen. Een vrouw raakte ontroerd door het thema **"Ieder stekje verdient een plekje"** en deelde haar levensverhaal. Later volgde een bijzonder gesprek met een **jong meisje**, waarin openheid, kleine gebaren en aandacht centraal stonden.

Deze ontmoetingen, bekroond met een warme knuffel en een foto bij het **licht van kaarsjes**, laten zien hoe waardevol echte aandacht voor elkaar is.

[Lees het volledige verhaal \(en nog meer\) op de website](#)

Aandacht voor 4 en 5 mei in de Boekenspot

Rond 4 en 5 mei besteden ook wij in onze geloofsgemeenschap aandacht **aan herdenken en vieren:** aan allen die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Veel overlevenden konden lange tijd niet over hun **oorlogservaringen** spreken, zo pijnlijk waren de herinneringen. Later groeide bij sommigen het besef dat zwijgen het risico vergroot dat geschiedenis zich herhaalt. **Daarom hebben zij hun verhalen opgeschreven,** zodat deze donkere periode nooit vergeten wordt.



Ons Boekenspotteam heeft **een aantal van deze waargebeurde boeken** in de hal van de kerk uitgesteld. U kunt ze meenemen, lezen en daarna doorgeven aan anderen, zodat de herinnering levend blijft.

[Naar de website over onze Boekenspot\(team\)](#)

Een frisse blik op onze nieuwsbrief



Sinds de start in 2016 verschijnt onze wekelijkse digitale mail onder **de naam BIJ-Johannes**, als variant op BIJeen. In de praktijk merken we echter dat de meeste mensen eenvoudig spreken over **"de nieuwsbrief"**.

Na tien jaar en bijna **750 edities**, verzonden via zo'n **800.000 e-mails**, is het tijd voor een kleine opfrisser van de kop. We koesteren de naam en kiezen bewust **niet voor een naamsverandering**, maar voor een eigentijdse update: **NWS BRF.**

Met deze **gestileerde afkorting** zonder klinkers sluiten we aan bij een moderne vormgeving die je vaker ziet. De **vertrouwde kleuren, vorm en inhoud** blijven **ongewijzigd.** Alleen de kop krijgt een frisse, eigentijdse uitstraling en gaan we met de tijdsgeest mee. Zo gaan we **op naar de 1000e editie!**

Kosters en collectanten uitje

Zaterdag 11 april hebben de kosters en collectanten (en enkele partners) genoten van **hun 2-jaarlijkse uitje**. Met dank aan André voor het regelen. We zijn per fiets en auto naar Woerden gegaan. Daar hebben we een uitgebreide **rondleiding** gekregen in **stadsmuseum Woerden**. Interessant, maar vooral ook veel plezier gehad. Daarna nog **gezellig en lekker geluncht**. Leuk om elkaar even in een andere setting te ontmoeten. *Esther*



[Meer over de kosters en collectanten en hun werkzaamheden ►](#)

Kerkbalans 2026 – alsnog meedoen?



De actieweek van **Kerkbalans 2026** ligt inmiddels achter ons. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn de enveloppen rondgebracht en **grotendeels ook weer opgehaald**. **Was u niet thuis** of is uw antwoordenvolp nog niet ingeleverd? Dan nodigen wij u van harte uit om deze **alsnog in te leveren** via de brievenbus van de kerk. Ook als u geen envelop heeft ontvangen maar **wel wilt bijdragen**, kunt u alle informatie vinden op onze website. Uw gift, groot of klein, helpt om onze geloofsgemeenschap levend te houden. **Samen maken we het verschil**.

[Lees hier meer over kerkbalans ►](#)

Een mooie bijeenkomst Tweede Paasdag

Op tweede Paasdag hebben we een fijn samenzijn gehad. Onder het genot van koffie en thee hebben we **geluisterd en gezongen** met elkaar. Van de zandtovenaar, 'You raise me up', 'Hij is opgestaan' en staande afgesloten met 'U zij de Glorie'.



Ook hebben we stil gestaan bij **het overlijden van Frans Kemp**. Voor hem en anderen die we moeten missen hebben we kaarsjes aangestoken. Aanluitend hebben we genoten van **een heerlijke paaslunch**, startend met een advocaatje. Mooie gesprekken met liefde en aandacht voor de ander.

Klus- schoonmaak- opruimdag



Op **zaterdag 2 mei 2026** van 9.00 tot 12.00 uur is er weer de jaarlijkse klus- schoonmaak- en opruimdag in en rond de kerk. Met vele handen wordt het hopelijk weer een **leuke activiteit**.

Reserveer deze datum alvast in de agenda en als u komt graag **alvast even doorgeven** aan het secretariaat. Dan hebben we een idee hoeveel personen er komen.

Namens de locatieraad Ad Vendrig

Spring | Lenteconcert - zaterdagavond 25 april 2026

De stichting **Vrienden van Johannes de Doper** organiseert in samenwerking met Stichting **Cultureel Montfoort** dit jaar een eerste "SPRING-concert". Na een reeks fantastische voorjaarsconcerten is het nu aan **Monique van den Hoogen** om op geheel eigen wijze een Spring-concert te verzorgen.



Het projectkoor repeteert voor een sprankelend concert dat belooft het publiek mee te nemen in **een muzikale voorjaarsbeleving**. Met een mix van musical, pop en Nederlandse nummers over **de lente, de liefde en de natuur** wordt dit Lenteconcert ongetwijfeld een feestje. Een kleine greep uit het repertoire: Het regent zonnestrallen -

van ACDA en de Munnik, Als de liefde niet bestond - Toon Hermans, You must love me - uit de film Evita, een ABBA medley....

Kom genieten en bestel je **tickets, verkrijgbaar via www.cultureelmontfoort.nl**

► **Zaterdag 25 April 1925** ► Toegang: € 20,--

► **Aanvang: 20.00 uur** ► (Kerk open: 19.30 uur)

Bestel eenvoudig uw tickets hier ►

Hemelvaartsdag (fiets)dauwtrappen



Ook dit jaar gaan we dauwtrappen op Hemelvaartsdag, **op de fiets trappen we naar IJsselstein** waar we de Sint Nicolaasbasiliek gaan bekijken. Om 9.00 uur hopen we terug te zijn in Montfoort, waar in de Rank het ontbijt voor ons klaar staat.

Om **10.00 uur begint de oecumenische viering** en hierna is er tijd voor een kop koffie en nog even napraten.

► Wanneer: donderdag 14 mei

► Tijd: 07.00 uur vertrek vanaf de RK kerk

► 10.00 uur viering in De Rank

Graag tot 14 mei bij de RK kerk. *De Werkgroep Oecumene*

Montfoort.

Wil je meer weten bel met Kees Birkhoff 06-5368 2055

Praatje met een kaartje

Op **vrijdag 24 april van 10.00 tot 12.00 uur** bent u van harte welkom in de Kleine Johannes voor Praatje met een kaartje. U kunt hier zelf een kaartje maken, adressen doorgeven van mensen die wel **een kaartje kunnen gebruiken** of iets te vieren hebben.

Natuurlijk bent u ook welkom voor een kopje koffie of thee en een gezellig praatje. In de kerk staat bovendien een **kaartenrek met handgemaakte kaarten** die te koop zijn. De opbrengst is bestemd voor onze kerk. Loop gerust eens binnen en laat u verrassen!



Verkorte notulen liturgieoverleg - GLO



Op 13 april 2026 heeft er een **Groot Liturgische Ontmoeting** plaatsgevonden. Deze ontmoeting wordt drie maal per jaar georganiseerd om verschillende liturgie gebonden werkgroepen uit onze geloofsgemeenschap met elkaar in contact te brengen en zaken met elkaar te bespreken. Er zijn **verkorte notulen** gemaakt die bedoeld zijn om u op de hoogte te brengen van wat er is besproken.

Naar de verkorte notulen ►

Zoek en gij zult vinden: WAAR KAN IK TERECHT VOOR ?

Regelmatig horen wij dat informatie over onze geloofsgemeenschap niet altijd gemakkelijk te vinden is. Daarom wijzen wij u graag (opnieuw) op de pagina "**Waar kan ik terecht voor?**". Deze pagina is onlangs uitgebreid met tal van **extra onderwerpen**.

Heeft u vragen over **activiteiten of de dienstverlening** van onze geloofsgemeenschap? Op onze website vindt u een helder en beknopt overzicht met **doorklikmogelijkheden** en contactgegevens. Deze rubriek is ook eenvoudig te bereiken **via het colofon** onderaan elke nieuwsbrief.



Kunt u **toch niet vinden** wat u zoekt? Dan kunt u terecht **bij het secretariaat** van onze geloofsgemeenschap. U bereikt ons via het contactformulier op de website of per e-mail via info-johannes@3eenheidparochie.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur via 0348 - 47 12 75.

Bekijk deze informatie pagina ►

Nieuwe BIJeen over (de deugd): LIEFDE



Het nieuwe nummer van BIJeen is weer digitaal klaar! Het blad wordt momenteel gedrukt en **vanaf woensdag 22 april bij u thuisbezorgd**. Dit derde nummer in de reeks over de zeven deugden staat in het **teken van liefde**.

Een thema dat zichtbaar wordt in het gewone leven van alledag, maar ook in bijzondere tijden. **Rond 4 mei staan we stil** bij mensen aan wie wij onze vrijheid te danken hebben. Mensen die handelden vanuit liefde en verantwoordelijkheid.

Verder in dit nummer onder meer aandacht voor **Typhoon**, die in zijn boek en voorstelling **'Liefde is de baas'** het thema op inspirerende wijze tot leven brengt. De redactie heeft dit nummer met zorg en liefde samengesteld. **De editie loopt van 25 april tot**

en met 5 juni 2026. Veel leesplezier!

[Blader alvast door de nieuwste BIJeen ►](#)

Samen zingen in Maastricht

Op zondag 19 april 2026 reist **een groep van 14 parochianen** af naar Maastricht om de liturgie muzikaal te ondersteunen in de **Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk**, waar pastoor Mattie Jeukens al jarenlang aan verbonden is.

Met de muzikale begeleiding van Joost van Hofwegen. **drie speciale repetities** met de groep en de coördinatie van Marga van den Berg belooft het **een mooie viering** te worden. Uiteraard wordt er ook genoten van de **Limburgse gastvrijheid** (inclusief vlaai van Mattie!) Wij wensen alle deelnemers een leuke en inspirerende dag.



Concert 'Eeuwen van inspiratie' 18 april 16.00 uur



Een concert van het Christelijk Oratoriumkoor Woerden. We maken een **muzikale reis** door de eeuwen heen. Op het programma staan verschillende uitvoeringen van het "Ave Verum", "Kleine Orgelmesse" van Haydn en "Missa Brevis in D-minor" van Mozart. Met medewerking van Wibren Jonkers, orgel, Nanette Mans, sopraan en een ensemble. Muzikale leiding: Gertine Hoefnagel.

► **Zaterdag 18 april 1925, Petruskerk Woerden**

► **Aanvang: 16.00 uur ► Kerk open: 15.30 uur**

► Kaarten € 20,- tot 18 jaar € 10,- Voorverkoop € 18,50.

Kaarten verkrijgbaar via website, bij koorleden en voorverkoopadressen.

[Meer informatie en kaartverkoop ►](#)

Maak kennis met Augustinus

Augustinus van Hippo staat al een lange tijd in de belangstelling. Vanaf zijn wijding tot bisschop van Hippo in 395 hebben zijn preken, boeken en brieven in hoge mate bijgedragen aan de **ontwikkeling** van de **filosofie en theologie van het Westen**. Augustinus is niet van één kerk: hij is van de hele Kerk.

Pastor Gerben Zweers, neemt u mee op een zoektocht naar wie Augustinus is.

De lezing is op 21 april om 20.00 uur in Vleuten.



[Lees hier verder ►](#)

Maak kennis met Augustinus – boek van pastor Zweers



In dit boek zijn een aantal teksten van Augustinus samengebracht. Teksten die vaak geciteerd worden en teksten die een gevarieerd **beeld geven van het denken van Augustinus**.

Pastor Gerben Zweers o.s.a. is lid van de Orde van Sint-Augustinus. Hij geeft bekendheid aan Augustinus door middel van de geschreven media, podcasts en Youtube.

Enige uitdagingen techniek "Beeld en Geluid"

De afgelopen weken ervaren we bij "Beeld en Geluid" in de kerk regelmatig wat uitdagingen. Soms is de techniek wat "nukkelig": zo was er op **Palmzondag helaas geen geluid** en beleefden kijkers via internet een stille viering.



Er wordt hard gewerkt om de oorzaken te achterhalen. **Met name Sjaak is druk bezig** met het opsporen van storingen, zoals het onverwacht wegvallen van beeld en het geluid dat soms pas na een herstart weer werkt. We zijn hierin afhankelijk van de techniek en het blijft een speurtocht. Moet er nog wat mis gaan: **we vragen op voorhand uw begrip** en hopen snel tot een stabiele oplossing te komen.

Dejeuné Eerste H. Communie te koop



Nog op zoek naar een **speciaal cadeau** voor communicanten? Op de valreep zijn er nog een paar traditionele cadeaus beschikbaar **voor de Eerste Heilige Communie**. Het is deze week aangeleverd en deze worden door de werkgroep opnieuw aangeboden. Neem gerust een **kijkje in de hal van de kerk**. Misschien vindt u daar nog een passend en betekenisvol geschenk!

Andere berichten en nieuws op de parochiewebsite

Er worden met regelmaat interessante **algemene (kerkelijke) nieuwsberichten** op onze website geplaatst.

Deze staan dan op diverse plaatsen opgenomen op de pagina's van de parochie of ook wel de andere geloofsgemeenschappen. **Wij attenderen u er graag op**. Klik op de titels van onderstaande link(s).



[Roepingenzondag ►](#)

[Kinderkamp 'Beloofd is beloofd' ►](#)

[Tienerkamp 'Reis door de tijd' ►](#)

Eerste Heilige Communie – Samen op weg



Aanstaande zondag vieren Fleur, Saar, Sanne, Sophie en Liselot hun Eerste Heilige Communie. **Sinds december** is de voorbereiding gaande en de viering heeft het thema: "Samen op weg". **Samen met hun ouders** hebben zij zich voorbereid en ontdekt wat het betekent om te leven vanuit geloof en verbondenheid.

Tijdens de viering (**met pater Henny Slot** als voorganger) staan we stil bij mooie en betekenisvolle verhalen. Het **verhaal van het potlood** nodigt uit om te groeien, te vertrouwen op Gods leiding en aandacht te hebben voor wat er in je hart leeft. Ook het evangelie van de **Emmaüsgangers** laat zien dat we onderweg zijn in het leven en dat Jezus met ons meegaat, ook als we Hem niet altijd herkennen. Wij nodigen u van harte uit om **deze feestelijke en bijzondere viering** met ons mee te beleven. Er is geen koor maar er worden eigentijdse digitale liedjes in deze viering gebruikt.

[Meer over deze viering | overzicht gebedsintenties ►](#)

Spreuk voor de aankomende week

**"Soms herken je het pas later,
maar God loopt altijd
met je mee"**

*Vanuit de lezingen van aankomende zondag
Bron: Lucas 24, 13 – 35 (Emmausgangers)*



COLOFON - KLIK OP DE ONDERLIJNDE LINKS

Geboorte H. Johannes de Doperkerk
Pastoor Spaanplein 2
3417 HV Montfoort

(0348) 47 12 75 - [Contactformulier](#)
Kerk open dagelijks van 10-12 uur
Secretariaat ma|wo|do 9-12 uur

info-johannes@3eenheidparochie.nl

[HIER AANMELDEN NIEUWSBRIEF](#)

[Banknummers en QR-codes](#)

[Vieringen](#) - [Website](#) - [Nieuws](#)

[Kerkdienstgemist](#) - [Fotoalbum](#)

[AGENDA](#) - [Aankomende activiteiten](#)

[Bekijk nieuwsbrief op de website](#)

[AVG](#) [WAAR KAN IK TERECHT VOOR?](#)

Redactie e-mail: nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl



Johannes de Doper



BIJ-Johannes



Vrienden Joh.de Doper

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl toe aan uw adresboek.

