

Kindsheid processie in Montfoort

Twee foto's van een kindsheid processie.



In de Heemtijdingen vinden we ook een foto terug van kindsheid in Montfoort, zie onderstaande foto.



*Viering van de H. Kindsheid omstreeks 1920, die gericht was op het missiewerk. Kinderen werden hierbij verkleed als missionarissen of mensen uit de missielanden. Op de achtergrond staat de oude parochiekerk. (Foto RHC Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden)*

**In de Rondom van 1990, nr. 25** schrijft Jan Glissenaar een stukje over een briefwisseling met de Indiase priester Jojaiah.

“Over het weeshuis schrijft hij ,Jojaiah, nog: Mijn jaarbegroting is 40.000 Rupees (plm. f. 5600,00), maar van de Heilige Kindsheid en nog een andere instantie heb ik maar 20.000 Rupees gekregen. De rest moet ik zelf zien te versieren. Ik heb daarvoor al twee instanties aangeschreven, maar geen enkel positief antwoord ontvangen. Van mijn parochianen kan ik geen hulp verwachten. Ook de niet-Adivasis hebben zulke lage lonen dat ze er met hun gezinnen ternauwernood van kunnen leven.”

**In de Bijeen van 2016 3 t/m 30 september schrijft Harmelen.**

Mocht u denken dat het werk van de MOV iets is van de laatste decennia, dan heeft u het mis. Ruim 100 jaar geleden, nog voor de bouw van de huidige kerk, waren er al parochianen actief voor de missie. In 1915 werden de Pauselijke Missiewerken opgericht met als doel het bevorderen van een missionair

bewustzijn onder de katholieke gelovigen. En het financieel ondersteunen van armlastige parochies en bisdommen in missielanden.

In 1961 waren er drie missiegenootschappen:

1. Genootschap van de Voortplanting des Geloofs.
2. Sint Petrus Liefdewerk.
3. H. Kindsheid.

In dat jaar werden de besturen van de drie missiegenootschappen samengevoegd en de naam veranderd in Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken. De missiezelatrices zorgden maandelijks voor het innen van de contributie. Voor de Tweede Wereldoorlog werd er in oktober de Kindheidsoptocht gehouden om aandacht te vragen voor de missielanden.

### [Kindsheid in Tilburg](#)

In Tilburg richtte mgr. [Joannes Zwijsen](#) in 1849 een dergelijk genootschap op, hiermee was hij een van de eersten in Nederland. De door de missiegedachte ingegeven doelstelling was om met aalmoezen en gebed van met name “arme heidensche kinderen in China en andere ongeloovige landen, voor het tijdelijk en eeuwig leven te redden”.

Tilburgse katholieke kinderen konden tot twaalfjarige leeftijd lid zijn van de Heilige Kindsheid en betaalden hiervoor 2,5 cent per maand.

Het is bekend dat in 1935 in Tilburg 11.250 kinderen lid waren. Al kwam vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw geleidelijk een einde aan de tradities rondom de Heilige Kindsheid.

[Kindsheid - Wiki Midden-Brabant](#)