

Jaargang 9 nr. 7
7 december 2024



BIJBavo

Kerkcommissie H. Bavo

<i>Voorzitter</i>	Gerard Kooijman	06-13540402
<i>Secretaris</i>	Thea Ouwerkerk	0348-444778
<i>Penningmeester</i>	Chantal Elemans	0348-441985
<i>Contact vrijwilligers</i>	Henny Ekelschot	030-6771619
<i>Contact Pastoraatgroep</i>	Herman Vianen	0348-441377
<i>Onderhoud gebouwen</i>	Gert Vendrig	0348-444085

Pastoraatgroep H. Bavo

<i>Diaconie/ jongeren/ voorzitter</i>	Diaken Frank van Rooijen	0348-444568
<i>Gemeenschapsopbouw</i>	Marrie de Bree	0348-441492
<i>Catechese</i>	Maaïke Nolte	06-55498903
<i>Liturgie</i>	Jacqueline van der Linden	0348-443976

Secretariaat H. Bavo

<i>Openingstijden</i>	Maandag t/m vrijdag 9:00 - 11:00u.	0348-441320
<i>Adres</i>	De Joncheerelaan 7, 3481GN Harmelen	
<i>E-mail</i>	bavohof@3eenheidparochie.nl	

Rekeningnummers H. Bavo

<i>Geloofsgemeenschap H. Bavo</i>	Rabobank: NL 69 RABO 0325 3028 63
<i>P.C.I. H. Drie-eenheid</i>	Rabobank: NL 55 RABO 0134 6925 86
<i>Financiële administratie H. Bavo</i>	administratiebavo@3eenheidparochie.nl

Steunstichting H. Bavo

<i>Steunstichting H. Bavo</i>	Rabobank: NL 36 RABO 0325 3274 16
<i>Mail steunstichting bestuur</i>	steunstichtingstbavoharmelen@hotmail.com
<i>Website Steunstichting</i>	www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk

BijBavo & Bijeen

<i>Abonnement & Bezorging</i>	bavohof@3eenheidparochie.nl	
<i>Contact</i>	Secretariaat	0348-441320
<i>Redactie en Kopij BijBavo</i>	bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl	

Belangrijke telefoonnummers & mailadressen

<i>Pastorale vragen H. Bavo</i>	Secretariaat Bavohof	0348-441320
<i>Pastorale vragen H3E</i>	secretariaat@3eenheidparochie.nl	
<i>Caritas, voor financiële. Hulp</i>	Secretariaat Bavohof	0348-441320
<i>Uitvaarten H. Bavo</i>	Parochieel meldpunt, Jannie en Adriaan	06-13441353
<i>TUCA aanmelden</i>	Jacqueline Paassen	bavohof@3eenheidparochie.nl

Website & Nieuwsbrief

<i>Website H. Bavo</i>	www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk
<i>Webmaster H. Bavo</i>	webmasterbavo@3eenheidparochie.nl
<i>Redactie nieuwsbrief H. Bavo</i>	nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl
<i>Livestream H. Bavo</i>	www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217



Binnenkort in de Bavokerk

Zing mee tijdens de Kerstviering voor kinderen

Op 24 december om 19.00 uur is er in de Bavokerk een Kerstviering voor kinderen. Het belooft een feestelijk begin van de kerstdagen te worden met vrolijke kerstliedjes.

Alle kinderen zijn welkom om mee te komen zingen met de Bavonootjes. Het oefenen vindt plaats in de Bavohof op ma 9 dec om 14.30u, vr 13 en 20 dec om 19.00u en op maandag 24 dec. Opgeven (graag voor 6 dec) en meer informatie krijg je via: Secretariaat geloofsgemeenschap H. Bavo bavohof@3eenheidparochie.nl



Eerste Heilige Communie gaat weer beginnen

In januari gaan wij weer beginnen met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie (EHC).

Zit uw zoon of dochter in groep 4 of wilt u dat uw kind de Communie gaat doen? Dan kunnen jullie je opgeven, voor 8 december via het mailadres: vdlit@ziggo.nl o.v.v. EHC 24/25. Graag o.v.v. de naam van uw zoon/dochter, geboortedatum, school en uw eigen naam.

Op woensdag 11 december is er een informatieavond in de Bavohof, wij beginnen om 20.00 uur. Laat even weten of je erbij bent. Hopelijk zien we jullie dan.

Werkgroep EHC

Maryse, Annette en Manon

Dopen oudere kinderen

Het is voor katholieke ouders een oude gewoonte hun kind te laten dopen in de eerste maanden van zijn of haar leven. Maar dat gebeurt niet altijd. De tijd verstrijkt. De kinderen groeien op. Wanneer is het goede moment? Misschien is het goede moment gewoon NU. Of misschien wilt u dat uw kind in het voorjaar van 2025 de eerste communie gaat doen, maar is het nog niet gedoopt.

Zie meer onder: www.3eenheidparochie.nl levensmomenten

Kerstsamenzang door de koren – 15 december

De Kerstsamenzang is op zondagmiddag 15 december, aanvang 15.00 uur.
Inloop vanaf 14.30 uur met een kopje koffie/thee
Onze beide koren zingen met ondersteuning van de Bazuin.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een glaasje glühwein.
Entree is gratis, wel is er een collecte voor het goede doel.
U bent van harte welkom.

Projectkoor optreden: 6 april 2025

In aanloop naar de Paasvieringen zal er een prachtige muziekuitsvoering zijn in de Bavokerk. Net als twee jaar geleden mag het dak er afgaan. Het enthousiasme bij het publiek en bij de éénmalige koorleden van het projectkoor is mede aanleiding geweest voor een nieuw project. De datum van de uitvoering, zondag 6 april, kun je alvast in de agenda zetten. Het beloofd weer een spektakel te worden en je mag genieten van prachtige muziek van het projectkoor onder leiding van Bertie Sevenbergen.

Beste projectkoorleden en zangliefhebbers,

Na het succes van "Jesus Christ Superstar" komt er een nieuw project waarin het passieverhaal wordt verteld. Daarbij worden mooie, diverse liederen gezongen. Sommige liederen komen uit The Passion, maar er zijn ook andere liederen. Nederlands en Engels. Laat je verrassen!

We hopen dat je weer mee wilt doen aan dit projectkoor.

Uitvoering:	zondagmiddag	6 april 2025
Repetities 20.00u:	woensdag	8 en 29 januari, 19 februari,
	woensdag	8 en 26 maart,
Repetities 11.30u:	zondag	19 januari, 9 februari,
	zondag	16 en 30 maart
generale repetitie:	vrijdagavond	4 april.

Plaats: Bavohof, Joncheerelaan 7, 3481 GN Harmelen.

Kosten: Voor de onkosten vragen wij slechts 40 euro.

Aanmelden: truusvianen@casema.nl

Fijn als je dit snel doet, dan kunnen wij verder met de organisatie, Bertie verder met de arrangementen en Ine met het script!

namens de werkgroep

Truus Vianen

PS zet de data alvast op de kalender!

Guldenviering, - 22 december 4de zondag van Advent

Onze katholieke kerk herbergt een keur aan schatten, af en toe verdwijnt er iets en af en toe wordt er iets naar boven gehaald wat alweer vergeten was. Zo zie je de laatste jaren dat er in de Advent een wat vergeten gebruik opnieuw beleefd wordt n.l. de Guldenviering. Dit bestaat sinds de 15de eeuw, gulden is een oud middeleeuws woord dat voortreffelijk of krachtig betekent.



Bij deze viering wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria, die het kind verwacht en het licht in de wereld helpt brengen.

De vorm van deze mis spreekt zeker in deze donkere dagen voor Kerstmis bijzonder aan.

Onze kerk is tijdens deze speciale viering verlicht met bijna alleen kaarslicht. Dat geeft een mooie sfeer in deze tijd, waarin de symboliek van licht en donker een grote rol speelt. Jezus, het licht der wereld is komende.

Nieuwsgierig geworden?

Kom dan op zondag 22 december om 10.00 uur naar de Bavokerk, om de voorbereiding op Kerstmis met ons te komen vieren.

Wij willen u vragen om een klein potje met een waxinelichtje mee te nemen naar deze viering. Hopelijk tot dan.

werkgroep liturgie

Jacqueline v.d Linden

Top 2000 concert – 28 december 20.00u

Goed nieuws voor iedereen die zich verheugt op weer een Top2000 viering. Na het succes van vorig jaar komt er weer één op **zaterdag 28 december**. Save the date!

Aan John van Rooijen is weer gevraagd een band samen te stellen uit zijn kring van medestudenten van het conservatorium (pop/rock). Ook aan het verhaal, de rode draad die de gespeelde hits met elkaar verbindt, wordt gewerkt. Meer informatie medio december.



Werkgroep Top2000



Ziekenzalving in GAZA 13 december

Het is alweer een tijdje geleden dat er een ziekenzalving is geweest.

Op vrijdag 13 december gaat om 10.30u pastoor Wissink voor in een eucharistieviering en het toedienen van de ziekenzalving.

U bent van harte welkom om 10.30 uur in de kapel van Gaza.

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken. Gaza medewerkers vinden het fijn als u zich aanmeldt bij ons secretariaat. Dan weten we hoeveel koffie er nodig is

Pastoraatsgroep



TUCA - tussen de eerste H. Communie en Vormen

De TUCA-bijeenkomsten zijn weer gestart voor alle kinderen in groep 5, 6 en 7!

Het zijn laagdrempelige en vooral gezellige, creatieve en actieve bijeenkomsten om de kinderen tussen de periode van hun Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel te blijven betrekken bij onze kerk.

Onze eerste bijeenkomst was op 17 november, waar we een heel leuk interactief bordspel hebben gespeeld met in de hoofdrol het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

In onze volgende bijeenkomst op zondag 26 januari 2025 van 10.00-11.00u in de Bavohof gaan we onze spelletjesmiddag bij Gaza voorbereiden door onder andere het maken van mooie uitnodigingen.

Wilt u uw kind aanmelden voor de TUCA, mail of app dan even naar Jacqueline van Paassen (vandijk.vanpaassen@gmail.com of 06-41543815).

Als u meer informatie wilt hebben over de TUCA-bijeenkomsten of de agenda voor de rest van het jaar, neem dan ook vooral contact op met Jacqueline.

We hopen veel kinderen te zien! Tot één van de volgende bijeenkomsten!

Werkgroep TUCA

Jacqueline, Wilma , Annette

Vormselviering

Eind augustus is de vormgroep in Harmelen gestart met 5 kinderen uit Harmelen en 4 kinderen uit Nieuwegein. We hebben diverse bijeenkomsten gehad met verdieping, barmhartigheid, dilemma's en dromen. Samen met de andere vormgroep uit Montfoort zijn ze op kamp geweest in Assel Don Bosco en hebben ze de workshop 'humanity in a box' gevolgd in Montfoort. Dankzij alle voorbereidingen in Harmelen en Montfoort waren de kinderen vanuit de hele parochie goed voorbereid op de vormselviering in de kerk van Montfoort.

Voor de ouders en de bezoekers was het echt wel even zoeken naar een parkeerplek, want er was veel te doen in Montfoort op zaterdag 23 november. Langzaam stroomde de kerk vol en was er nog een enkele stoel over voor de laatste bezoekers die net op tijd waren.



Mgr. Woorts was deze avond de vormheer en voorganger in de eucharistieviering. Op een mooie manier weet hij tijdens de viering verbinding te maken met de vormelingen, die toch een beetje gespannen waren. En zoals de vormheer na afloop zelf melde *'Dat doet mij persoonlijk ook weer goed. Ook ik kijk met vreugde terug op deze viering. Het liep ook allemaal mooi en het was feestelijk en tegelijk biddend.'*

Onder de vele bezoekers waren ook leerkrachten uit groep 8 van de Bavoschool. Voor de kinderen was dat een mooi gebaar van betrokkenheid. Dit was een mooi traject waarin de voorbereiding van alle vormelingen uit de parochie door de werkgroepen uit Harmelen en Montfoort zijn gedaan.

Vormselwerkgroep Harmelen Marianne Suister en Maaïke Nolte
Vormselwerkgroep Montfoort Liesbeth van Vliet en Mirjam Oostendorp

Op 10 november was Quo Vadis op bezoek.

Zondag 10 november was het Quo Vadis koor op bezoek in de Bavokerk. Het was 'een ander koor' die de viering kwam opluisteren met mooie liederen uit een eigen repertoire.

Het Quo Vadis koor is een koor dat ongeveer twee keer per maand zingt in de R.K.-kerk H. Joannes de Doper in Boskoop.

In 1982 begonnen als jongerenkoor is het nu een middenkoor geworden met enthousiaste zangers en zangeressen. Ze zingen met veel plezier onder leiding van dirigente

Bertie van Sevenbergen.

Na afloop van de viering waren er enthousiaste verhalen over de akoestiek van onze kerk die zij in Boskoop wel erg missen.



Introductie-avond Alpha - 13 januari 2025

In de Nicolaasbasiliek van IJsselstein

Wat is de Alpha-cursus?

De R.K. Alpha-cursus is een ontdekkingstocht naar het hart van het katholiek geloof. Samen eten, ontdekken, ontmoeten, vriendschap en alle vragen mogen gesteld worden zijn ingrediënten voor een aantal avonden die je niet wilt missen!

Voor wie?

De R.K. Alpha-cursus is in het bijzonder bedoeld voor iedereen die op zoek is naar God en of kennis wil maken met het katholiek geloof. Maar ook een hernieuwing van je geloof voor mensen die al lang katholiek zijn. Vragen die langs gaan komen zijn 'wie is Jezus?' Hoe zit het met bidden en de Bijbel? Hoe ga jij om met het kwaad in de wereld? En wie is de Heilige Geest?

Ben, of ken jij iemand die geïnteresseerd is om de cursus te volgen? Kom dan geheel vrijblijvend naar de introductieavond op maandag 13 januari 2025 om 18:00 uur (incl. gratis maaltijd en om 21.00 uur ronden we af)

Vragen en/of aanmelden bij Marianne Telefoon: 06 10337674

Via email: boopoo@kpnplanet.nl

WETEN WAT JE ZINGT 16 (GVL 427)

Het lied van de verlossing die nabij is / De nacht loopt ten einde

Het geeft te denken dat er in onze zangbundel voor de vier weken van de Advent maar liefst 23 gezangen zijn opgenomen en voor de korte Kerstperiode zelfs 35. Dat zegt iets over hoe wij blijven hopen en verlangen naar een betere wereld, naar vrede op aarde.

Ik moet denken aan een gedicht van de Franse bekeerling en dichter Charles Péquy over het kleine meisje 'Hoop': La petite fille Espérance. De dichter laat God aan het woord: Dat de mensen geloven, dat snap ik wel. Er zijn immers zoveel mysteries in het leven die we niet kunnen verklaren. Dat de mensen blijven liefhebben, ook dat snap ik wel. Want wat zou het anders koud worden in het leven. Maar dat mensen blijven hopen, daar ben ik werkelijk verbaasd over.

En zo zingen wij: *De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.*

De tekst is van Huub Oosterhuis. Het lied loopt óver van ongeduldig wachten; de beelden tuimelen over elkaar heen. Bernard Huijbers schreef er een melodie vol vaart bij, zodat je bijna buiten adem raakt.

Refrein: De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij

Het volk dat woont in duisternis, zal weten wie zijn heiland is.

Onverwacht komt van heinde en ver de mensenzoon, de morgenster.

Tekens aan sterren, zon en maan, hoe zal de aarde dat bestaan?

Zo spreekt de Heer: verheft u vrij want uw verlossing is nabij.

*Wanneer de zee bespringt het land en slaat u 't leven uit de hand,
weet in uw angst en stervenspijn: uw dood zal niet voor eeuwig zijn.*

*Ziet naar de boom, die leeg en naakt, in weer en wind te schudden staat;
de lente komt, een twijg ontspruit, zijn oude takken lopen uit.*

*Een twijgje, weerloos en ontdaan, - zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel. Dat twijgje heet: Emmanuel.*

Die naam zal ons ten leven zijn. Een zoon zal ons gegeven zijn.

Opent uw poorten metterdaad dat uw Verlosser binnengaat.

Ons lied is een lied van lange adem; een lied dat put uit de hoop van de vele generaties die ons voorgingen. Net als zij verlangen wij naar het licht van de morgen, naar het einde van de nacht. Die nacht kan voor ons veel gezichten hebben: een nacht van gemis en verdriet, een nacht van eenzaamheid en isolement, een nacht van onrecht en miskenning, een nacht van leegte en uitzichtloosheid, een nacht van.... u mag het voor uzelf invullen. En dan tóch blijven zingen, soms tegen beter weten in: *'De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij'*. Het helpt!

Zo ging het (eerste strofe) met het volk van Israël in ballingschap. De profeet Jesaja hield toen de hoop levend: "Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Een licht gaat stralen over hen die wonen in een land van doodse duisternis." (Jes. 9, 1-3). Het is de lezing van de kerstnacht. Zelfs over mensen voor wie de duisternis totaal lijkt, voor wie de duisternis het land is waarin zij wonen, over hen kan het licht opgaan. Dat is de kracht van hoop, van het gelovig vertrouwen.

De tweede en derde strofe kijken niet terug maar vooruit. Zelfs als de wereld vergaat, *'de zee ons bespringt...'* dan zullen wij mensen níet vergaan: *'weet in uw angst en stervenspijn: uw dood zal niet voor eeuwig zijn'*. Dóór onze doodsnood heen brengt God ons naar nieuw leven. Want onze God is een God van levenden.

Aan het einde van het kerkelijk jaar en in het begin van de Advent lezen wij elk jaar over de 'eindtijd', en dat gaat dus ook over het eind van ons eigen leven. Maar eigenlijk is het geen boodschap over een 'einde' maar over een 'nieuw begin' (vierde strofe).

Over het nieuwe begin, het leven na onze dood, kunnen we alleen in beelden spreken: als een twijgje uit kale takken of als de lente die komt (vijfde strofe). Hoe dat nieuwe leven eruitziet? Anders dan we verwachten, zegt Paulus (1 Kor. 15,36-37): "Als u iets zaait, moet het eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt." Dat geldt bij onze dood nog meer. "Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt." (1 Kor. 15,44) Die geestelijke wereld is nu nog voor onze aardse ogen verborgen.

Maar ook hier op aarde is al nieuw leven mogelijk. Elk nieuw leven begint klein, is onaanzienlijk en heel kwetsbaar (vijfde strofe). *'Een twijgje, weerloos en ontdaan'*. Wij begrijpen soms zelf niet hoe levenskracht, levensmoed weer wakker werd in ons binnenste; hoe we door een crisis heen toch rijker en intenser gingen leven en het leven anders zijn gaan zien. God zelf staat aan het begin van al wat is, Hij plant het twijgje (Ezechiël 17,22-24), *'.. wie gelooft verstaat het wel'*. Met je hart kun je wél verstaan wat je verstand te boven gaat. De naam van dat twijgje: *'zonder gestalte, zonder naam?'* *'Emmanuel'*: God is met ons!

Wie had kunnen vermoeden dat dit kind, 2000 geleden geboren in een stal in Bethlehem, het begin zou worden van zoveel veranderingen in de geschiedenis van de mensheid.

In de laatste strofe plaatsen wij onszelf in deze geschiedenis. Die naam van Jezus, Zoon van God, wil ook in ons geboren worden, in ons gaan leven. Daarom de oproep ter voorbereiding op Kerstmis: *'Opent uw poorten metterdaad dat uw Verlosser binnengaat'*. Vanuit de hoge daalt dit Kind af om ons te bevrijden. Hij onze hoop: open je hart!

Gerard Groener



Vrijwilligers van de Bavokerk

Repair Café op - 21 december - 20 januari -

Het Repair-Café is op de derde zaterdag van de maand geopend. De Repair-Café medewerkers repareren apparaten, lampen of slijpen scharen en messen die u meebrengt.

Repareren van uw vertrouwde spullen heeft de voorkeur boven weggooien! Tijdens het wachten is er een kopje koffie of thee.

Een vrijwillige bijdrage daarvoor is welkom. Voor reparaties en gezelligheid bent u van harte welkom in de Bavohof aan de Joncheerelaan 7.



Gert Vendrig

Repair Cafés bestaan 15 jaar: 'Fabrikanten maken repareren nog te moeilijk'

Onder deze titel verscheen op 18 okt een artikel bij de NOS. Ook bij de Bavokerk bestaat al heel lang een Repair café.

Soms word je nog verrast door positieve reacties van mensen die voor het eerst komen; 'Ik wist niet dat het zulke kundige mensen waren en zo handig, ook met naald en draad'.

Nog lang niet iedereen weet dat er een Repair Café in de Bavohof is waar, zonder factuur, iets gerepareerd kan worden. Uiteraard mag iedereen een vrijwillige bijdrage geven. De koffie hoort er dan op zaterdag morgen ook bij. Hartelijk dank aan onze mensen van het Repair Café

Gezocht vrijwilligers voor Weekwacht

Concreet betekent uw deelname dat u af en toe een week "de wacht" hebt waarbij u telefoontjes aanneemt rond uitvaarten, ziekenzalvingen en pastorale spoedgevallen. In "uw week" neemt u telefoontjes aan van uitvaartondernemers en families met een dringende pastorale vraag.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met: Thea den Hartog, email: jt.denhartog5@mail.com of op de website www.3eenheidparochie.nl/ Nieuwsberichten

Weekwacht
Gezocht

De reuzeboom is geveld door Kromwijk

Aan de buitenkant was niet te zien dat het eigenlijk heel slecht ging met de boom.

Nadat het laatste stuk van de stam er af was gehaald keken de mannen naar de jaarringen. De boom stond er al heel lang was de conclusie. Zonder leesbril was het niet goed te tellen. In het midden van de stam zat een kleine scheur met een donkere holte. Door een bamboestok erin te stoppen konden ze zien dat er een gat van 1 meter diep was. Door de zwam was het hout verrot en bij een ongunstige wind zou de boom omgevallen zijn in de tuin of nog erger tegen de Bavohof.



De tuinmannen

Een nieuwe Bijeen wordt opgemaakt door

In de Bijeen staat op een van de pagina's een stukje over de geloofsgemeenschap van Harmelen. Uiteraard is er iemand die dat schrijft. Marian en Lida zorgen er elke maand voor om de opmaak in de Bijeen weer goed voor elkaar te krijgen.

Omdat je er toch alleen voorstaat heeft de uitgeverij een bijeenkomst georganiseerd voor tips en tricks. Handige weetjes en advies hoe het beter kan. Het compliment van die bijeenkomst was dat er op de manier zoals door Marian en Lida wordt gedaan het eigenlijk heel goed is. Aandacht voor mooie plaatjes en niet al te veel tekst.

Op zoek naar een nieuws vrijwilliger

Er is zoveel nieuws te vertellen. Dat het niet past in de BijBavo. Dat betekent keuze maken. Soms zijn berichten zo leuk dat er een bericht voor in de lokale kranten nodig is om daar bekendheid aan te geven.

Als je het leuk vindt om onze nieuwsredactie te zijn dan mag je ons helpen. Als een spin in het web de nieuwtjes en de weetjes verzamelen, vragen om een artikeltje te schrijven en dat door te sturen naar de website, nieuwsbrief of de BijBavo of de kranten.

Het is niet de bedoeling dat je zelf gaat schrijven maar wel dat je meehelpt het nieuws te verspreiden.

We bereiken niet iedereen met de BijBavo dus weet je iemand tip ons dan. Een mailtje of telefoontje naar het secretariaat of Gerard Kooijman en we zijn je dankbaar.

Redactie Bijeen en BijBavo

Lichtjesavond op 't Spijck

Afgelopen zaterdag **9 november 2024** was er een gezamenlijke bijeenkomst op de begraafplaats 't Spijck. Er was, ondanks de miezerige regen, een mooi opkomst. Opvallend veel kinderen waren aanwezig. Het was een mooie, waardevolle, Lichtjesavond. Dank aan de organisatie! Deze collage van Ellen de Winter geeft een mooi beeld van de Lichtjesavond.



Vitaliteit

Bestuurslid bouwzaken gezocht

De bestuurder bouwzaken houdt zich bezig met bouwkundige toetsing, controle en advisering van het parochiebestuur ten einde een optimaal beheer van kerken, bijgebouwen en ander vastgoed. Hierbij worden ook meer jaren onderhoudsplannen, inspectierapporten, monumentenwacht en aanbestedingstrajecten getoetst en inhoudelijk gecontroleerd.

Informatie over deze vacature kunt u krijgen bij de secretaris van het Parochiebestuur, de heer Rob van der Gun, email adres: secretaris@3eenheidparochie.nl. U kunt uw sollicitatie ook direct aan dit mailadres sturen. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek

Geluid in de kerk is beter

Het heeft even geduurd om het geluid in de kerk te verbeteren. Achter in de kerk was het geluid te zacht en kwam later dan voor in de kerk. Er zat een bromtoon en een hoge pieptoon in de voorste boxen. De ringleiding was ook maar zo zo. De geluidstechnicus is een paar keer teruggekomen om verbeteringen aan te brengen en dat lijkt nu gelukt. Wij wensen jullie in de komende tijd mooie vieringen.

Gerard Kooijman



Goede doelen en collecten

Kerkbalans inkomsten 2024

Met de toenemende kosten voor het levensonderhoud zijn ook de kosten voor de kerk toegenomen. Dat zijn: energiekosten, de boekjes voor de vieringen, de schilder voor de dakgoten, de bloemen bij het altaar en ga maar zo door. Om onze geloofsgemeenschap instant te houden dan is er ook meer bijdrage nodig voor de kerkbalans. Als u nog hetzelfde bedrag overmaakt als 5 jaar geleden dan redden we het niet met de onkosten. Dit jaar is er minder binnengekomen dan we verwachten.

Uiteraard kijken wij goed naar de kosten. De grootste besparing hebben we kunnen behalen op het verwarmen van de kerk. Wat we liever niet willen is de kachel uitzetten tijdens de viering.

Wij vragen u om dit jaar nog een extra bijdrage te doen voor de kerkbalans. U kunt uw bijdrage overmaken op Rabobankrekeningnr.

NL 69 RABO 0325 3028 63 t.n.v. Parochie H. Drie Eenheid inz. Bavo, onder vermelding van: **KB24, en uw naam en adres.**

Hartelijk dank voor uw bijdrage

Gerard Kooijman

QR code collecte

Met uw bijdrage draagt u bij voor de geloofsgemeenschap van de H. Bavo kerk en de goede doelen. Dat kan in het collectemandje of digitaal met *de QR code*.

Ook als u zelf een keer niet in de kerk bent kunt u een zelf gekozen bedrag overmaken. Uiteraard kan het ook via het rekeningnummer: NL 69 RABO 03 25 30 28 63.



Collecte-opbrengsten in het 3^e kwartaal 2024

De collectes onder de vieringen hebben opgebracht:

T.b.v. de eigen geloofsgemeenschap € 2.431,28

De opbrengsten van de extra collectes:

Op 25 aug. T.b.v. MIVA (missie verkeersmiddelen actie) € 145,15

Op 8 sept. T.b.v. de 3 Harmelense kerken PCI /diaconie € 262,00

Op 22 sept. T.b.v. PAX (vredeswerk) € 136,15

De bedragen zijn inclusief de digitale giften

Alle goede gevers hartelijk dank voor uw gaven.

Kerkcommissie

Gert Vendrig

Geld wisselen – 5 januari – 2 februari –

Heeft u behoefte aan kleingeld? Dan kunt u op de eerste zondag van de maand voor of na de viering geld wisselen.

Voor een biljet van € 20 krijgt u een zakje muntgeld met een waarde van 20 euro aan munten van 1 en 2 euro en 50 cent

Wisselen kan ook bij het secretariaat van maandag tot en met vrijdag van 09.30 - 10.00 uur.

Kerkcommissie

Gert Vendrig



Actie van Caritas en voedselbank De cadeaukaart van de Postcodelotterij

AH cadeaukaarten met grote aantallen ingeleverd bij de Bavohof.

De afgelopen weken kregen deelnemers aan de Postcodelotterij een AH cadeaukaart in de brievenbus die in de winkel ingewisseld kon worden voor vegetarisch eten.

Deze kaarten konden afgegeven worden bij de Bavohof om ze aan de Voedselbank van Woerden te doneren.

De Caritas werkgroep is verheugd te kunnen melden dat het aantal ingeleverde kaarten weer ruim over de 100 is gegaan. Hiermee kan er door de Voedselbank voor een bedrag van ongeveer €2000(!) aan eten gekocht worden. Wat een fantastisch resultaat!

Caritas

Toos van Soest



Caritas en Diaconie

De Parochiële Caritas Instelling heeft binnen de kerkelijke organisatie een soort ambassadeursfunctie. Zij is verantwoordelijk voor het lenigen van concrete, individuele noden van personen en groepen (caritas) en het zich solidair tonen met en bijstaan/ondersteunen van mensen die het moeilijk hebben en zo werken aan het oplossen van sociale en maatschappelijke problemen (diaconie).

De mensen die worden geholpen, hoeven niet katholiek te zijn. Caritas is een laatste vangnet voor eenieder die in financiële nood verkeert. Het gaat om noodsituaties, waarbij de overheid en andere instanties niets meer mogen of kunnen doen. De ondersteuning is altijd tijdelijk.



Adventsactie,

Voedzame gewassen voor gezonde families.

Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om voor voldoende voedzaam voedsel te zorgen voor hun gezin. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische ondervoeding. Groeiachterstanden door te weinig of eenzijdige voeding kunnen echter levenslange gevolgen hebben. Lokale partners van Adventsactie leren families traditionele lokale landbouwmethodes. De oude technieken zorgen voor een goede bodem, een goede oogst en voedzame, biologische gewassen.



Dit jaar steunt Adventsactie partners die gezinnen leren hoe ze zelf gezonde, voedzame gewassen kunnen telen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de traditionele – vaak vergeten – lokale landbouwmethoden. Zo maakt duurzame landbouw kleine boeren en hun gezinnen veerkrachtiger en gezonder. Voor meer info zie de Bijeen.

Op 1 en 15 december is de 2^e collecte voor de Bisschoppelijke Adventsactie. Een gift kan ook op NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie Den Haag.

Solidaridad

Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Als we allemaal solidair zijn, komt niemand te kort. Solidaridad wil samen met boeren in ontwikkelingslanden en energiebedrijven werken aan duurzame productie van en handel in biomassa. Ook ondersteunt Solidaridad duurzaam energiebeheer in ontwikkelingslanden. Voor meer info zie de Bijeen.

Op 8 en 22 december is de 2^e collecte voor Solidaridad

Een gift is ook welkom op NL05 TRIO 0212 1854 t.n.v. Solidaridad

Vastenactie

Het duurt nog wel even, maar we willen graag meedelen dat we voor komend jaar weer het **Eigen Doelen project** hebben voor de Stichting Shirati in Tanzania.

We zijn ontzettend blij dat ons project door de Vastenactie is goedgekeurd. Dat houdt in dat onze opbrengsten worden verhoogd met 50%. De tropenartsen Nathan en Joost zijn ontzettend blij dat zij met de opbrengst ondervoede kinderen kunnen helpen en ook kinderen en volwassenen die besmet zijn met een parasiet die leeft in het Victoriameer.

Hartelijk dank voor de geweldige opbrengst van dit jaar € 26.340, -

MOV

Annie van Rooijen



Vieringen en misintenties

Kijken via kerkdienstgemist

Met behulp van deze QR code kunt u met de tablet of telefoon direct naar Kerkdienst gemist gaan.

Of via deze link www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217



Zondag 8 dec.: 10:00u. 2^e zondag van Advent – WoCo

Voorgangers:

leden van de werkgroep

Koor:

Caecilia

1^e Collecte:

voor onze eigen geloofsgemeenschap

2^e Collecte:

Solidaridad

Misintenties:

Jos de Graaff ter jaargedachtenis

Gert en Leny Voorn en dochter Terry

Kees Verhoef

Wim Benschop

Tijdens deze viering is er KinderWoordDienst na afloop koffie en limonade

Zondag 15 dec.: 10:00u. 3^e zondag Advent, Gebeds- en Boeteviering

Voorganger:

F. van Rooijen

Koor:

Bravissimo

1^e collecte:

voor onze eigen geloofsgemeenschap

2^e collecte:

Bisschoppelijke adventsactie

Misintenties:

Kees Verhoef

Zondag 15 dec.: 15:00u. Kerstsamenzang

Collecte:

voor onze eigen geloofsgemeenschap

Vooraf Koffie en chocolademelk en na afloop een glaasje Glühwein

Zondag 22 dec.: 10:00u. 4^e zondag van Advent – WoCo

Voorgangers:

leden van de werkgroep

Koor:

Caecilia

1^e Collecte:

voor onze eigen geloofsgemeenschap

2^e Collecte:

Solidaridad

Misintenties:

Bep Vianen

Kees Verhoef

na afloop van de viering is er koffie drinken en limonade

Dinsdag 24 dec.: 19:00u. Kerstavond – Gezinsviering

Voorganger: F. van Rooijen
Koor: Bavonootjes
Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Dinsdag 24 dec.: 22:00u. Eucharistieviering – Nachtmis

Voorganger: J. Wissink en F. van Rooijen
Koor: Bravissimo
Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap
Misintenties: Piet de Rijk ter jaargedachtenis
Lena de Rijk – Oosterom
Piet en Peter
Theo Copier
Annemieke Bartels en Peter Bartels
Annalies van Breukelen – Kortekaas
Sjaak Gresnigt
Harry van Doorn
Wim en Sjaan van Schaik - de Langen
overleden ouders Severs - Goes en broer Piet
overleden ouders Schalkwijk – Pieterse
Grada van der Gun
Jan Knijff en Agatha Nederend – Vlooswijk
ouders Vinkeveugel - te Plate
ouders Knijff - Vendrig en Wim en Maria
ouders Nederend - Vendrig en Tiny

Woensdag 25 dec.: 10:00u. Hoogfeest van Kerstmis – WoCo

Voorganger: F. van Rooijen
Koor: Caecilia
1^e Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap
2^e Collecte: PCI + diaconie gezamenlijk doel 3 kerken

Misintenties:

Kees Verhoef Richard Somers
Herman van Schie Bets Bom
Siem van der Hulst André van Rooijen
Jan en Gerda Meijerink
Gert en Marie Klever – Kemp
Hein van Schaik en zoons Wim en Harry
familieleden Van Breukelen – Bouhuijzen
ouders Harry en Riek van Schaik – Leijenhorst
overleden ouders Henk en Truus Ekelschot
Wim Benschop en overleden familie Benschop - Verheul

Woensdag 25 dec.: 12.30u: Kindje wiegen in de kerk

Contact: werkgroep

Tijdens de bijeenkomst is er limonade en iets lekkers voor de kinderen

**Zaterdag 28 dec.: 20.00u. TOP2000 viering
Zaalcopen vanaf 19.30u**

O.l.v. F. van Rooijen

Voorafgaand aan de TOP2000 is er koffie of thee

Na afloop een gezamenlijke toast op het succes

Zondag 29 dec.: 10:00u. Woord- en Communieviering

Voorgangers: leden van de werkgroep

Koor: Caecilia

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Misintenties: Lena de Rijk - Oosterom ter jaargedachtenis

Piet de Rijk

Theo Copier

Piet en Peter

Kees Verhoef

Dinsdag 31 dec.: 15:00u. Gebedsviering – Oudjaar

Voorganger: Ine en Marijke

Koor: gelegenheidskoor

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Na afloop is er een kopje koffie met oliebollen

Woensdag 1 jan.: 11:00u. Eucharistieviering

Voorganger: J. Wissink

Koor: gelegenheidskoor

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Zondag 5 jan.: 10:00u. Eucharistieviering

Voorganger: J. Wissink

Koor: Caeciliakoor

Collecte: voor onze geloofsgemeenschap

Misintenties: familieleden Van Breukelen – Bouhuijzen

Kees Verhoef

Nieuwjaarsreceptie in de kerk.

Aansluitend aan de viering is iedereen uitgenodigd voor de koffie en daarna een glaasje om op het nieuwe jaar te toosten.

Zondag 12 jan.: **10:00u. Woord- en Communieviering**
Voorgangers: leden van de werkgroep
Koor: Bravissimokoor
Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap
Misintenties: Joke Uithol - de Rijk ter jaargedachtenis
Kees Verhoef

Zondag 19 jan.: **10:00u. Woord- en Communieviering**
Voorganger: J. Scholten
Koor: Caeciliakoor
Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap
Misintenties: Gea van Leersum - Lisman ter 1e jaargedachtenis
Tinus van Leeuwen ter 1e jaargedachtenis
Gert en Leny Voorn en dochter Terry
Kees Verhoef

Zondag 26 jan.: **10:00u. Woord- en Communieviering**
Voorganger: F. van Rooijen
Koor: Jongeren en instrumenten
Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap
Misintenties: Dora Smolders - Sluijs ter 1e jaargedachtenis
Kees Verhoef



Familieberichten

Overleden

13 okt. 2024	Wilhelmus Johannes (Wim) van Bentum woonachtig: Acacialaan, Harmelen	88 jaar
17 okt. 2024	Anna Maria Wilhelmina (Annie) Hoogland – Spruit woonachtig Utrechtsestraatweg, Harmelen	94 jaar
30 okt. 2024	Jacobus Theodorus (Sjaak) Bos, woonachtig Gregor Mendelweg, Harmelen	85 jaar



Dat zij mogen rusten in vrede.



Bijzondere momenten in de kerk

Zondag 8 dec 10.00u KinderWoorDienst en na afloop koffie en limonade

Zondag 15 dec 15.00u Kerstsamenzang koren en Glüwein na afloop

Zondag 22 dec. 10.00u Guldenviering en na afloop koffie en limonade

Dindag 24 dec. 19.00u kerstavond gezinsviering

Dinsdag 24 dec. 22.00u Nachtmis

woensdag 25 dec 12.30 kindje wiegen met limonade voor de kinderen

Zaterdag 28 dec 20u TOP2000 met gezellig napraten in de kerk

Zondag 31 dec 15.00u Oudejaarsviering met na afloop koffie en oliebollen

Zondag 1 jan 11.00u Nieuwjaarsviering



Brievenbus

Inlooplunch Harmelen

Al bijna 10 jaar organiseert de Vereniging Inlooplunch Harmelen een luxe lunch voor alleenstaande/eenzame ouderen. Deze lunch wordt **elke donderdag tussen 12.00 en 14.00 uur** verzorgd in Het Trefpunt te Harmelen.

Natuurlijk is alleen eten helemaal niet gezellig en samen eten veel leuker. Het gaat in eerste instantie eigenlijk helemaal niet om het eten. Hoofddoel van onze lunch is de sociale contacten.

Graag zouden wij nieuwe gasten ontmoeten. Dus meldt u zich gerust aan.

Meer informatie op de website www.inlooplunchharmelen.nl

Aanmelden kan via: inlooplunch@gmail.com



Bravissimo

Zondag 13 oktober 2024 is een heel gedenkwaardige dag voor ons koor.

Wij vieren namelijk op die dag dat het koor zoveel jaar bestaat.

Ik zeg " zoveel", omdat wij in de coronatijd 35 jaar bestonden.

Dit feest kon door de omstandigheden die toen ontstonden, helaas geen doorgang vinden.

En om te wachten totdat wij 40 jaar bestaan (volgend jaar dus), daarop konden wij niet wachten.

En dus gaat het koor aan de slag om op 13 oktober een heel geslaagd concert te geven.

Ik zeg: " heel geslaagd", maar daar komt heel wat voor kijken.

Repeteren, repeteren, de laatste tijd 2 avonden in de week van half 8 tot 10, en soms na een viering nog ' een uurtje' dit lied nog even doornemen.

Misschien zijn de meningen daarover wat verdeeld, (wij zijn uiteindelijk " maar amateurs",), maar naar onze mening mocht het resultaat er wel zijn.

Wij traden op voor een geheel gevulde kerk, zelfs tot achterin de kerk zijn de banken goed gevuld. Natuurlijk worden wij aangemoedigd door onze kinderen, kleinkinderen, opa's en oma's, vrienden en vriendinnen.

Alle koorleden zijn gekleed in het zwart, met voor de dames een mooie blauwe shawl en voor de heren een azuurblauwe stropdas.

Het koor wordt gedirigeerd door onze dirigent Ben Rodermans, met aan de piano onze vaste pianiste Irene Duyné. Ook haar broer speelde mee op cello, een prachtig stuk dat werd begeleid op piano door Irene.

Voor de pauze worden er wat religieuze liederen gezongen (o.a. van Gabriel Faure het beroemde Cantique de Jean Racine en het Woestijnlied van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen).

Volgens mij was iedereen zeer onder de indruk.

Na de pauze wordt het programma wat luchtiger en zingt zelfs iedereen mee met het lid Kumbaya my Lord en als afsluiting het lied met violen, bassen, hoorns en drums.

Ons koor heeft het lustrum grandioos gevierd in vriendschap en meelevendheid. Een fantastische sfeer.

Ondergetekende is een blij en vrolijk koorlid.

Lidy van Doorn- Kragting.

Volgende BijBavo verschijnt in 2025

Het volgende nummer van BijBavo komt uit op zaterdag 25 januari.

Kopij inleveren vóór maandag 6 januari door te mailen naar:

Bije-en-bavo@3eenheidparochie.nl. of afgeven bij het Bavosecretariaat.



Ronald Optiek

Dorpsstraat 57 3481 EB Harmelen
tel: 0348 444 424 info@ronaldoptiek.nl

sijmons
dolata
makelaardij
hypotheken
verzekeringen



Loonbedrijf A. Klever
Utrechtsstraatweg 21A
3481 LA Harmelen
0348 - 441 635

Kwakkenbos

0348 44 25 16 • www.bloemharmelen.nl

Bloem
Harmelen

SLIJTERIJ
TJOKKO

M
MR VALLEN
LIFESTYLE FOR MEN

vallenmode
FASHION & LIFESTYLE

BOUWBEDRIJF
VAN LEEUWEN

CAFETERIA
VIKAS



TAXI-TOURBUSCAR
MIDDELWEEKD

- Taxi
- Touringcars
- Schiphol service

www.middelweerd.biz

Gediplomeerd **modisch** pedicure. Lid Provoet, ingeschreven in het KRP.

Pedicure Hanny Kwakkenbos

Prinsenhof 13, Harmelen



 06-39041144



info@hannykwakkenbos.nl



www.hannykwakkenbos.nl

Neem gerust contact op voor **informatie** of een **afpraak**.



HET WAPEN
VAN HARMELLEN
HOTEL RESTAURANT CAFÉ

J VAN DER **Linden**



**ELEKTRA
VERWARMING
TECHNIEK ZONNE PANELEN**

HARMELEN 0348 443401

info@jrtechniek.nl

www.jrtechniek.nl



VAN SCHAIK
elektrotechniek

Paul Bader Uitvaartverzorging

Miltenburg
Uitvaartverzorging

Jeanette Noordhof • Merel Verdonck

030 – 65 63 162

uitvaart@miltenburguv.nl

• www.miltenburguv.nl