

Thema Advent/Kerst: "Heel de mensheid zal Gods redding zien"

Na het Christus Koningfeest komen we (vanaf zondag 1 december) in de Adventsperiode. Vier speciale weken van voorbereiding op het geboortefeest van Jezus. Dit jaar horen we de lezingen van Lucas evangelie, naast ook de bemoedigende woorden van Jeremia en uit de brieven als tweede lezing.



Op de tweede zondag van de Advent eindigt het evangelie van Lucas met de zin: **"Heel de mensheid zal Gods redding zien"**. Tijdens de voorbereiding werd deze regel tot thema gekozen. Heel de mensheid, God er is voor iedereen, niemand uitgezonderd. Ook niet in onze gepolariseerde wereld. Wie bepaalt wat goed is... de wereld?

Het zal ervan komen, zegt Jeremia, een wereld van gerechtigheid en vrede. Hij houdt ons een toekomst voor waarin God datgene schenkt wat goed is voor elk mens, een toekomst waarin gerechtigheid zal zegevieren.

Die wegen van God leren kennen is je er aan toevertrouwen. Geloven is één ding, maar je leven door dat geloof kleur te geven is niet alleen voor onszelf maar zeker ook voor de ander van hoopvolle betekenis. Er zijn voor elkaar.

Met Gods goedheid mogen we de kracht ervaren om hier aan te werken. Het is bemoedigend te weten dat je gedragen wordt door God, altijd. We mogen erop vertrouwen want heel de mensheid zal Gods redding zien!