

Emmauskerk  
zondag 17 november 2024

## Het einde nabij ?



### Lied vooraf

Het volk dat in duisternis gaat zal aanschouwen groot licht.  
Die wonen in schaduw van dood, over hen opgaat het licht.

Het volk dat in duisternis gaat zal aanschouwen groot licht.  
Die wonen in schaduw van dood, over hen opgaat het licht.

Zij zullen lachen en juichen als op de dag van de oogst,  
zij zullen lachen en juichen,  
lachen en juichen als op de dag van de oogst,

Het volk dat in duisternis gaat zal aanschouwen groot licht.  
Die wonen in schaduw van dood, over hen opgaat het licht.

## **Openingslied**

Wij zoeken U als wij samenkomen,  
hopen dat Gij aanwezig zijt,  
hopen dat het er eens van zal komen,  
mensen in vrede vandaag en altijd.

Wij horen U in oude woorden,  
hopen dat wij Uw stem verstaan,  
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden  
waarheid en leven, de bron van bestaan.

Wij breken brood en delen het samen,  
hopen dat het wonder geschiedt,  
hopen dat wij op hem gaan gelijken  
die ons dit teken als spijs achterliet.

Wij vragen U om behoud en zegen,  
hopen dat gij ons bidden hoort,  
hopen dat gij ons adem zult geven:  
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.

## **Kruisteken en begroeting**

### **Gebed om ontferming**

Laat ons bidden om ontvankelijkheid en geloof  
om ruimte voor de naam van God hier in ons midden.  
Heer God, kom met uw woord, kom met uw hemel naar ons toe.

*Heer, ontferm U over ons.*

Laat ons bidden dat wij Hem mogen vinden  
in de woorden die wij spreken tot elkaar  
en in het breken van het brood.  
Wees hier aanwezig Heer, ontferm U over ons.

*Heer, ontferm U over ons.*

Zo bidden wij U, Heer God, geef ons uw naam te kennen,  
geef ons uw woord om te bewaren, te volbrengen,  
geef ons te verstaan dat wij uw mensen zijn  
vandaag en tot in eeuwigheid.

*Amen.*

## Lofzang

Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.  
*Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.*

U komt toe alle stem, alle veerkracht en zingen.  
*Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.*

Die ons verwekt en doet zijn, ons openbaart en herademt,  
één en volstrekt in allen en boven allen uit,  
Vader, Zoon en Geest, bron, water en stroming,  
liefdes eerste begin, liefdesweg, liefdesvolharding.  
*Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.*

Gij die doet lichten de zee, lichten aarde en hemel,  
stroom uw mensen vol kracht, doe opleven hun ogen,  
*Lichtende levende God.*

Moge het worden, eindelijk, wat Gij gewild hebt, van meet af:  
licht dat niet dooft, liefde die blijft.  
*Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.*

## Gebed

**Eerste Lezing** Daniël 12, 1-3

**Tussenzang** Psalm 16

GvL 16-1

Antifoon: God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek.

Refrein: Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen,  
ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.

Ik zeg tot de Heer: Gij zijt mijn Heer.  
Gij gaat mij te boven, ik kan er niet bij,  
maar kies voor degenen die hier op aarde zijn zoals Gij.

Refrein: Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen,  
ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.

Niets wil ik weten van hen die betalen  
met bloed en offer aan hun idool.  
U zal ik erven, U mag ik drinken,  
Gij zijt mijn lot, vruchtbare grond.



Wanneer de zee bespringt uw land  
en slaat u 't leven uit de hand,  
weet in uw angst en stervenspijn:  
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.

Refrein.

Ziet naar de boom, die leeg en naakt  
in weer en wind te schudden staat;  
de lente komt, een twijg ontspruit,  
zijn oude takken lopen uit.

Refrein

## **Overweging**

### **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in God die eeuwig is, die sterker is  
dan machten en krachten van oorlog en dood,  
die ondanks ellende toch toekomst laat dagen,  
want hemel en aarde draagt Hij in zijn hand.

Ik geloof in Jezus, die leerde te leven zo hij was bedoeld,  
die beeld wilde zijn van Hem die hem beminde  
en weldoende rondging met liefde en licht.

Een zoon als geen ander, gestorven, begraven,  
maar Jezus Messias, Hij lééft.

Ik geloof in de Geest, Gods vuur dat blijft zoeken naar mensen  
met ruimte, met inzet en moed, dat niet zal verflauwen,  
maar mensen in vlam zet voor Zijn Rijk op aarde.

De kwijnende vlaspit, Hij zal haar niet doven,  
wat geknakt en gebroken is, richt Hij weer op.

Ik geloof in de mensen, die Gods stem durven horen  
en aarzelend, zoekend, Zijn weg willen gaan,  
die niet wachten op morgen, maar nu en vandaag nog,  
Haar mantel van liefde heen willen slaan,  
om al wie het koud heeft, om wie het niet aankan,  
om hen die door pijn en verdriet moeten gaan.

Ik geloof in het leven dat is zonder einde,  
dat telkens weer komt en niet meer vergaat.  
Dus wil ik niet bang zijn, er zal toekomst dagen,  
de duisternis wint niet, maar wel Zijn Licht.  
Amen.

## **Voorbeden**

De Heer is voor wie Hem aanroept nabij.

**Collecte** eigen kerk



**Orgelspel**

## **Overbrengen van de eucharistische gaven**

### **Lied**

Brood zal ik u geven dat uit de hemel daalt,  
brood dat de Vader u geven zal,  
dat de wereld vol leven haalt.

Refrein: Geef ons dit brood altijd,  
Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven;  
wie anders zou het ons geven.

Ik ben brood voor leven, wie mij eet hongert nooit,  
brood dat voor u uit de hemel komt  
tot nieuw leven de wereld tooit. Refrein.

Mensen sleuren, sloven voor kost die kort beklijft,  
werk voor het brood dat u brengen zal  
een nieuw leven dat altijd blijft. Refrein.

## **Onze Vader**

## **Vredewens**

## **Uitnodiging tot de communie**

### **Communielied**

In 't laatste van de dagen zal het zijn:  
een hoge berg, onwankelbaar gegrondvest,  
hoog uit boven de heuvels,  
en een huis van goud in hemelsblauw daar bovenop.  
De wereldzeeën zijn tot rust gekomen,  
de golven zijn verstomd, de branding zwijgt.

In 't laatste van de dagen, wie dan leeft  
zal ze zien komen op scharlaken paarden  
op zilvervloten, volkeren van verre:  
wij gaan naar Sion waar de wijsheid woont  
daar weten ze de route van de vrede  
daar is een nieuwe aarde neergedaald.

In 't laatste van de dagen zal het zijn  
dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen,  
je leert de oorlog af, je snoeit je wijnstok  
en strekt je in de schaduw van je bomen.  
En niemand schrikt meer wakker in de nacht  
en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen.

### **Dankzegging**

Gezegend zijt Gij, scheppende God, om uw gaven voor ons leven:  
het licht van uw woord, hier gesproken,  
uw brood onderweg, hier ontvangen.  
Mogen wij deze gaven waardig zijn  
en de weg gaan van Jezus Christus:

*Gezegend zijt Gij om het brood van het komend rijk.*

Gezegend zijt Gij om uw welbeminde Zoon  
die ons uw woord gegeven heeft, in wie zichtbaar wordt,  
hoe U met ons meetrekt tot het einde der tijden.  
Maak ons uw volk, geroepen om uw woord waar te maken  
in deze wereld:

*Gezegend zijt Gij om het brood van het komend rijk.*

Gezegend zijt Gij om uw Geest die ons bezielt en verwarmt,  
die ons kracht geeft en vertrouwen om te bouwen aan uw rijk.  
Mogen wij zo uw Naam verkondigen en hoop geven aan allen  
die moeten leven in de schaduw van de dood:

*Gezegend zijt Gij om het brood van het komend rijk.*

Gezegend zijt Gij om uw volk hier op aarde  
dat zijn vreugde vindt in uw heilige Naam.  
In ons, uw volk, nodigt U alle mensen uit  
deel te hebben aan uw eeuwig bruiloftsmaal.  
Zo bent U voor ons een barmhartige God  
en schenkt ons uw heil dat stand houdt tot in eeuwigheid.

*Gezegend zijt Gij om het brood van het komend rijk.*

Gezegend zijt Gij om het werk van uw handen,  
hemel en aarde hebt Gij gemaakt en al wat daarop leeft en  
woont.

Open onze ogen dat wij uw hand herkennen en waakzaam  
blijven tot de komst van uw Zoon, Jezus Messias,  
die met U leeft in de eeuwen der eeuwen.

Amen

## **Mededelingen**

### **Zending en zegenbede**

#### **Slotlied**

Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt,  
zijn wij in U verzonken, ons hart raakt niet ontsteld.  
Gij leeft en houdt de wacht! Wij hebben niets te vrezen,  
de slaap zal ons genezen. Gij waakt de ganse nacht!

Die lange nacht, die winter doorstaan wij met geduld;  
wij leven ongehinderd, de dagen zijn vervuld.  
Gij hebt het woord volbracht, dat feilloos staat geschreven  
en keert niet ijdel weder. Uw licht komt na de nacht!

O hemellichaam, Jezus, dat ieder mens verlicht,  
wij staan in U te lezen, Gij zijt ons vergezicht.  
De dageraad breekt aan, uw komst is niet te keren,  
wil ons de eenvoud leren, leer ons uw toekomst aan!

---

Deze viering werd voorbereid door de Tekstgroep van de Emmauskerk,  
en verzorgd door Grieta Felix en Lida Daalhuizen

**[www.3eenheidparochie.nl](http://www.3eenheidparochie.nl)**

**Deze viering is te volgen via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl)**