



Parochie H. Drie-eenheid

NIEUWSBRIEF

BIJ – Johannes

R.K. Gelofsgemeenschap
Geboorte Johannes de Doper
Montfoort – Linschoten

Week 29 - vrijdag 19 juli 2024

Beste {{voornaam,lezer(es)}},

ZOMERKERK | Bij-Johannes, voor het eerst in onze kerk. Spontaan bedacht om mensen in de wat stille zomertijd bij elkaar te brengen. In de wandelingen horen we nog wel eens dat deze rustige tijd voor velen ook best wel saai kan zijn. Juist daarom is deze middag **midden in de vakantietijd** voor hen die thuis zijn. Hopelijk is er geen drempel om te komen. Iedereen is welkom ook al kom je verder nooit in de kerk. Juist aan hen de oproep **kom gezellig binnen**. Het programma is simpelweg gewoon genieten, geen toespraken maar muziek en ontmoeten. **De IJsselzangers zijn prima sfeermakers**. Wij hopen dat er veel mensen op af komen en wij hebben er zin in. Hopelijk de start van een **nieuwe traditie in de zomer**. Daarom zeggen we nu nadrukkelijk tot volgende week (voor dit keer ook in de kerk). Fijn weekend toegewenst.

Helma Spruit en Ben van Blokland,
Redactieteam/Webmasters

e-mail: nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl



ZOMERKERK met de IJsselzangers | KOM OOK!

Volgende week **vrijdag 26 juli 2024** is iedereen van harte welkom voor een gezellige middag in de kerk. Zomerkerk BIJ-Johannes is een activiteit juist om de vaak stille vakantietijd te doorbreken. Welkom **zonder aanmelding en vrij toegankelijk!** We beginnen om 14.00 uur en sluiten om ca 16.30 uur. De kerk is open vanaf 13.30 uur. Wij bieden u een kop koffie/thee en in de pauze en na afloop een drankje met een knabbeltje. Deze bijeenkomst is bedoeld om er even **lekker uit te zijn** en ook vooral genieten van **'De IJsselzangers'**. Hun optreden is in twee delen met een pauze. Aansluitend is er nog gelegenheid met elkaar na te praten en nagenieten. We hopen er een leuke middag van te kunnen maken. **Zeg het voort!** Heeft u **vervoer nodig?** Dat is mogelijk bij naar Ria Dorresteijn (06 – 12 68 91 61). Ook zou het fijn zijn als er onder de aanwezigen mensen zijn, die waar nodig ook even op de drukke momenten **willen bijspringen** en ons een handje willen helpen. Organisatie: *Werkgroep Pastoraal Contact Cock, Ria, Tiny, Liesbeth en Ben (06-1288 1833)*



Boom verwijderd

Afgelopen vrijdag 12 juli was het even een spektakel bij de kerk. De **forse boom naast de kerk**, schuin tegenover de hoofdingang aan de zijkant is weggehaald. De toegang naar het parkeerterrein achter de kerk was zodoende een flinke tijd onbereikbaar. **Het was noodzakelijk** deze boom te verwijderen. Door de forse omvang drukte deze boom alles in zijn omgeving weg en begon ook een gevaar te vormen. Binnenkort wordt ook de **onderstam weg gefreesd** en de straat hersteld.

Blij dat ik brei

Sinds april hebben we de actie 'Blij dat ik brei'. Inmiddels zijn er **al heel veel sjaals gebracht**. Wat mooi om te zien dat er nu, in de zomer, diverse mensen aan het breien zijn. Zo kunnen we in de winter velen blij maken met een warme sjaal. Dat is 2x blij. **In de huiskamer staat een mandje** met wol, breipennen en een sjaal in wording. Dus zoekt u nog een leuke activiteit in de kerk, breien voor 'Blij dat ik brei'. *Mia van Jaarsveld*



[Lees er meer over op de website >](#)



Extra open in de zomer

Al wil het nog niet lekker zomeren, het is wel zomertijd. In deze periode **tot 14 september** (monumentendag) is onze kerk naast de normale openstelling van 10.00 tot 12.00 uur ook nog extra geopend. **Elke woensdag en zaterdagmiddag tot 16.00 uur**. Deze openstelling doen we al vele jaren voor alle belangstellenden maar vooral met het oog op toeristen die Montfoort aandoen. Maar **ook onze eigen parochianen** kunnen op een wat andere manier door de kerk wandelen. Er is een **handige compacte folder over onze kerk** met een beschrijving van de bezienswaardigheden. Daarnaast is in de kast in de hal weer een uitstalling van religieuze spullen die ook te koop zijn. Voor jonge kinderen is er een **speurtocht naar schapjes** in de kerk mogelijk. Achterin de kerk is er een groot digitaal informatiescherm en ook is de boekspot op zich al een bezoekje waard. Dus maak als parochiaan ook eens een toer door onze kerk en ontdek de vele fraaie onderdelen van ons bijna 100-jarige gebouw.

[Bekijk hier de compacte folder over onze kerk >](#)

Ontmoeting van de maand

Soms heb je niet in de gaten wat je lichaamshouding of een **begroetend woord** bij iemand kan teweegbrengen. Zo liep ik onlangs door een **verlaten Spaans plaatsje**. Soms zijn er maar vijf of tien inwoners. Voor de gezinnen en jongeren is er geen werk op het platteland en de urbanisatie is dan een feit. De ouderen die in het dorp willen blijven, werken er vaak **alleen naar in de zomer**. In de winter trekken ook zij vaak naar de stad om bij één van de kinderen te verblijven. Ik liep dus door zo'n verlaten dorp.....



[Lees hier verder... en over nog meer ontmoetingen >](#)



Glas in loodramen van onze kerk 1925

Met de komst van **de glazen puien** lijken de mooie glas in loodramen van onze kerk, door hun reflecties, nog beter tot hun recht te komen. **Wat kunnen we vertellen over de ramen** ten tijde dat het kerkgebouw werd gebouwd? Klik hier onder naar een kort artikel over de glas in lood ramen in onze kerk. Op de **pagina historie** zijn nog veel meer documenten te vinden met betrekking tot de bouw van de kerk waar **nu honderd jaar geleden** de aanvang was begonnen. Kijk ook eens op de **website van de Stichting Vrienden**

[Lees hier het artikel over de glas in loodramen >](#)

60-jarig priesterjubiläum Paul Brenninkmeijer

Paul Brenninkmeijer werd op 19 juli 1964 door kardinaal Alfrink tot priester gewijd. Op **zondag 4 augustus** heeft hij zijn **60-jarig priesterjubiläum** te vieren met een feestelijke viering om **11.00 uur in de basiliek**. Van 2000-2006 was hij pastoor van de Nicolaasparochie in IJsselstein. Ook na zijn emeritaat bleef hij actief als voorganger en werd ook benoemd tot priester in de Byzantijnse ritus. **Wij wensen hem een heel mooi feest op 4 augustus**. NB: In de nieuwste BIJeen en op de website is een uitgebreid artikel te lezen over pastor Paul Brenninkmeijer. (Foto: Mark Kahn 2021)



[Lees hier meer >](#)



Kerken Kijken Utrecht | IJsselstein

Niet alleen onze kerk maar ook veel andere kerken zijn in de zomermaanden extra open. Bijvoorbeeld in de **H. Nicolaas Basiliek in IJsselstein** is er op zaterdagmiddag 27 juli, 10 en 25 augustus om 14.00 uur een **rondleiding met een gids**. Ook de Stichting Kerken Kijken Utrecht verzorgt de openstelling van vele kerkgebouwen in het **centrum van Utrecht** tot zaterdag 14 september. Ook buiten deze periode zijn enkele kerkgebouwen geopend voor bezoekers en bent u van harte welkom om de culturele rijkdommen te aanschouwen! De toegang is gratis.

[Klik hier voor de website Kerken Kijken Utrecht >](#)

Straatwerk bij ingang aangepast

Deze dagen werd **de toegang** van de kerk voor **rolstoelen, rollators en scootmobielen verbeterd**. Het straatwerk bij de zijingang – feitelijk onze hoofdingang – wordt aangepast. Ook wordt de **plaat over de drempel verbreed** naar twee deuren. Dus de toegankelijkheid is geoptimaliseerd. Dat is mooi voor de vieringen maar ook voor volgende week vrijdag waar we veel (ook minder mobiele) bezoekers verwachten bij onze **ZOMERKERK met de IJsselzangers**.



Kramen met speelgoed in de kerk

In de kerk staan momenteel **3 kramen gevuld met mooi speelgoed**. In de boekenspot zijn **tafels gevuld met prachtige kinderverhalen**. Alles ingebracht door kinderen van de basisscholen en andere gulle gevers. Onze hertelijke dank hiervoor! **Kinderen die niet op vakantie kunnen** vanwege problemen thuis, zijn uitgenodigd om hier iets uit te kiezen. Wát een feest!! De komende weken hopen we al **deze kinderen hier blij mee** te maken. *Caritaswerkgroep Montfoort-Linschoten en Ontmoeten Raakt!*

[Lees hier meer over de vakantietas en flyer met activiteiten >](#)

Jaarmarkt 2024

Zaterdag 24 augustus 2024 is er weer jaarmarkt in Montfoort en ook wij zijn weer van de partij. Op **ons gezellige plein** naast de kerk is er weer heerlijke koffie, thee. Ook zijn onze overheerlijke wafels en andere lekkernijen te verkrijgen. Binnen het kerkgebouw is er weer **een weggeefmarkt** waar we een ander blij kunnen maken met mooie en leuke spullen. Heeft u spulletjes voor deze weggeefmarkt? U kunt de **spullen brengen op vrijdagmiddag 23 augustus** van 15:00 tot 18:00 uur en **zaterdag 24 augustus** van 09:30 tot 13:00 uur.



[Lees hier meer over de 'regels' m.b.t. spulletjes inleveren >](#)



Jaarmarkt, Bloemschikken, Groen

De tijd gaat snel, daarom nu alvast een **oproepje**. Zoals u van ons gewend bent zijn er tijdens de jaarmarkt weer mooie bloemstukken te koop. Heeft u **divers bladmateriaal, zaadsoorten e.d.** in de tuin dat u kunt missen voor het bloemschikken? De bloemengroep is er blij mee. Aub géén coniferengroen, dat is deze keer niet bruikbaar. U kunt de materialen aanleveren op **donderdag 22 augustus** vanaf 15.00-17.00 uur **achter bij de kerk, ingang tuin**. Ook **vrijdagmorgen** kunt u dit brengen vanaf 9.00 uur. Vindt u het leuk om **mee te helpen met bloemwerk maken op vrijdag?** Graag aanmelden bij Grea Peek 06 10619534 of greapeek@gmail.com.

Zangdag 21 september

Cultureel Montfoort organiseert i.s.m. Vrienden van Johannes de Doperkerk weer een **zangdag** met tot slot een **klein concert**. Vele enthousiastelingen van de diverse koren hebben zich al opgegeven. De zangdag zal als vanouds onder leiding staan van Michiel Rozendal. De kosten van deze dag zijn € 25,- incl. koffie/thee en lunch enz.



[Meer informatie en aanmelden >](#)



Allerhande werkzaamheden...

Een boom verwijderd, straatwerk bij de ingang aangepast en een mooie verzorgde berging gerealiseerd. **Wat wordt er veel werk verget!** Altijd wat te doen, nu een **oproepje** van Sjaak Spruijt. 'Beste lezers, wie heeft er een stuk **betongaas** 10x10; twee stukken van minimaal 60x60 cm, dit om een bezemkist te maken voor de kerk!'

Samen zingen in vakantietijd

Tijdens de vakantieperiode zingen de koren niet maar is er wel een kleine groep zangers die **de samenhang** wat wil **ondersteunen**. Wij nodigen zangliefhebbers uit om de komende zomerweken voor in de kerk bij de piano plaats te nemen, ter versterking van de samenhang. Iedereen is daarbij **zonder aanmelding of verdere verplichting** welkom. Kom er ook eens bijzitten. Wij zien én horen, u graag!



Werelddag voor grootouders en ouderen

"Laat ons onze tedere liefde tonen voor onze grootouders en de oudere familieleden," schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor de **vierde Werelddag** voor grootouders en ouderen (**24 juli**). De paus wijst in zijn boodschap voor deze Werelddag op de **eenzaamheid** van veel ouderen en gaat in op de **achtergronden ervan**.

[Lees hier meer >](#)

Ander nieuws op de parochiewebsite

Er worden regelmatig interessante **algemene (kerkelijke) nieuwsberichten** op onze website geplaatst. Wij attenderen u er graag op. Klik op onderstaande link(s).

[Inschrijving landelijke Romebedevaart 2025 geopend, lees hier verder >](#)

[Jaarverslag bisdom 2023 >](#)

Eerder verstuurd bericht van overlijden

Via een extra BIJ-Johannes hebben wij u laten weten dat op zaterdag 13 juli 2024 op 78-jarige leeftijd is overleden: **Johanna Gijsbertha Maria (Ans) Rutgers**, wonende Futuraria Oudewater, daarvoor Ereprijs Hof. De uitvaartplechtigheid was donderdagavond in onze kerk en de crematie is in besloten kring op zaterdag 20 juli 2024.

[Naar het volledige bericht \(met foto\) op de website >](#)

Snakken naar wat rust

Komende zondag is er een **woord- en communieviering** met voorganger **diaken Gerard Vaneker**. Snakken naar wat rust is het thema. We hebben er voelen vaak de drukte om ons heen. Als mens kunnen we echt snakken naar wat rust, weg van de drukte van het dagelijkse leven. **Terug verlangen naar rust** overkwam ook Jezus en zijn apostelen. De apostelen zijn niet van hun eerste zending en Jezus en zij willen, in alle kalmte en rust, even bijpraten en overleggen. Maar Jezus is bijzonder populair geworden en Hij krijgt steeds een grotere menigte achter Zich aan. Toch gaat hij den mensen niet uit de weg. Hoe gaan wij daar mee om? Van harte welkom met ons mee te vieren.

[Meer informatie over deze viering en gebedsintenties >](#)

De dwaze is er al, de wijze is net onderweg.

(Bron: **Bond zonder Naam**)

COLOFON MET DE VASTE BASISINFORMATIE

U kunt onze vieringen vanuit de Johannes de Doperkerk maar ook vanuit 't Kruispunt online volgen via kerkdienstgemist.nl.

kerkdienstgemist.nl

[Klik hier voor kerkdienstgemist Montfoort >](#)

[Klik hier voor kerkdienstgemist Linschoten >](#)

QR-code voor uw collecte/bijdrage. Met deze QR-code (witte achtergrond) bieden wij u de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan onze eigen geloofsgemeenschap. De QR-code staat in elke nieuwsbrief en is ook zichtbaar te vinden in de hal van de kerk. Voor een extra collecte met ander doel treft u een QR-code op een rode achtergrond. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

AGENDA - Wat is er te doen?

Op de website is een speciale pagina opgenomen met een verkort overzicht van geplande activiteiten binnen onze geloofsgemeenschap. De webmasters/redactie zien graag melding van activiteiten ook van de werkgroepen. **Mail voorgenomen activiteiten naar: nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl**

[Klik hier voor de AGENDA >](#)

Heeft u ook belangstelling voor onze wekelijkse actuele nieuwsbrief? **Klik hier en meld u vrijblijvend aan.** Let op soms wordt een nieuwsbrief onbedoeld als spam gezien. Zoek bij het ontbreken in de map van uw adresboek mail. Voorkom dit door ons emailadres in uw adresboek op te nemen. Heeft u (recent) een van onze nieuwsbrieven gemist? Op onze website zijn de nieuwsbrieven van de afgelopen 5 weken altijd terug te vinden.

[Klik hier voor de meest recente nieuwsbrieven >](#)

Informatie over deze nieuwsbrief vindt u op onze website. Deze nieuwsbrief wordt elke **vrijdagmorgen om 9.30 uur** verzonden. Via een link (bij het bericht) komt u door naar het betreffende artikel op onze of andere relevante externe website. Hieronder een link voor alle praktische en nuttige informatie over deze nieuwsbrief en het gebruik ervan. Ook over het **sturen van kopij** en berichten voor de redactie en het redactieadres.

[Meer praktische informatie over onze nieuwsbrieven >](#)

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

[Meer over de AVG >](#)

Johannes de Doper

BIJ-Johannes

BIJ-Johannes

Vrienden Joh.de Doper

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier [afmelden](#). • U kunt ook uw [gevensinzien](#) en [wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl toe aan uw adresboek.

Laposta