



Gastdames/heren voor de zomeropenstelling

Onze kerk is als bijna 100-jarig gebouw een monument. Op de buitenmuur prijkt het bekende bruine bordje met enige basisinformatie. Wie van u loopt tijdens zijn vakantie niet graag eens een kerk binnen? Het is altijd fijn als de deur open staat.

In de zomermaanden zetten we graag op woensdag- en zaterdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur de kerkdeuren gastvrij open.

Op deze wijze bieden wij bezoekers van Montfoort de gelegenheid om eens binnen te lopen tijdens hun wandel-, fiets- of vaartochtje door het Groene Hart.

Voor anderen is er de behoefte om een kaarsje aan te steken of een boek te spotten. In de ruimte klinkt rustige muziek.

Een tweetal gastdames-heren is aanwezig om de bezoekers te verwelkomen en van informatie te voorzien. Er is een flyer beschikbaar en een handige plattegrond met beschrijving van bezienswaardigheden (in meerdere talen).

Wie verwelkomt onze gasten?

De ontmoetingen en gesprekken met de bezoekers leveren mooie momenten op. Om de zomeropenstelling mogelijk te maken zijn er vrijwilligers die bij toerbeurt een paar uurtjes als gastheer/gastvrouw-rondleider optreden.

Het bestaande team kan versterking gebruiken. Als het je leuk lijkt om ook gasten te ontvangen en hen van informatie te voorzien dan ben je van harte welkom. Tijdens de open dagen ben je altijd met zijn tweeën. Inroostering is in overleg en afhankelijk van beschikbare tijd.

Informatie over de kerk

Je hoeft geen deskundige te zijn over de geschiedenis van onze kerk. De meeste bezoekers kijken wat rond. Op de website is bij historie veel te lezen over onze kerk. Er is een compacte folder met een korte beschrijving van de kerk om aan belangstellenden uit te reiken ([klik hier om in te zien](#))

Interesse?

Neem contact op met Helma Spruit 06-2080 8923 of stuur een mailtje naar nieuws-johannes@3eenheidparochie.nl

▶ GA TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA