



Luisteren met je hart

Muziek brengt mensen samen
Muziek geeft mensen hoop
Muziek bevrijdt de tranen
Muziek laat verdriet de vrije loop.....

Luisteren met je Hart

Religie en muziek hebben veel met elkaar gemeen

Religie en muziek, allebei proberen ze uitdrukking te geven aan zaken en gemoedstoestanden die niet in woorden te vangen zijn. In het

najaar 2021, kort na de eerste coronaperioden, werd vanuit Ontmoeten Raakt door Esther van Rooijen het idee geopperd. Samen met Gerard Vendrig is het initiatief uitgewerkt en in september 2021 was de eerste bijeenkomst.

Veel mensen voelen zich machteloos, als ze overvallen worden door emoties van groot verdriet om het gemis van een dierbare, maar ook van grote vreugde bij de geboorte van een kind. De Kerk reikt rituelen aan die je helpen de emoties vorm te geven, ze een plek te geven en – ook niet onbelangrijk – ze te delen met anderen.

Geraakt worden door muziek

Muziek doet hetzelfde. Je kunt geraakt worden door een mooi lied of instrumentaal stuk, omdat het je een gevoel van herkenning geeft. Muziek is, meer dan welke andere kunstvorm, in staat rechtstreeks je hart te raken. En zelfs meer dan dat. Behalve het hart raken kan muziek ook een gesloten hart openen, zodat ingehouden emoties weer kunnen gaan stromen. Het is een belangrijke taak van een geloofsgemeenschap om te luisteren naar wat mensen bezighoudt, wat ze belangrijk vinden, wat hun ziel beroert.

Kleinschalige bijeenkomsten

En ook is de geloofsgemeenschap de plek bij uitstek waar mensen emoties kunnen delen met elkaar. Zo ontstaat herkenning, erkenning van wat er in jou leeft. Dat biedt troost. Inmiddels is zijn er regelmatig bijeenkomsten. Opzet is kleinschalig met circa 30 deelnemers. Er kunnen per avond ca 12 tot 15 liedjes aan bod komen.

Wij nodigen u van harte uit mee te doen. Fijn als u een lied (en uitvoerende artiest) aan wilt dragen, maar enkel komen luisteren mag ook.

Data van de bijeenkomsten

Er wordt met een zekere regelmaat elk kwartaal een bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden ruimschoots vooraf aangemeld in de wekelijkse nieuwsbrief BIJ-Johannes. Ook zijn deze data opgenomen in de **[AGENDA](#)** van onze geloofsgemeenschap op deze website naar

Dit is wat er in het verleden is beluisterd en besproken.

[Dit is de link naar de totale playlist van alle bijeenkomsten](#)

▶ GA TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA