

Het Slotgesprek: na de viering de eerste zondag van de maand



Elk weekend worden er in de viering teksten gelezen uit de Heilige Schrift. Meestal de eerste lezing uit het Oude Testament en de evangelie lezing uit het Nieuwe Testament. Verhalen van profeten, van de tijd vóór de geboorte van Jezus en verhalen over Jezus.

Het zijn verhalen die ons willen duiden, richting willen geven. Het kan ons ook doen beseffen van waaruit we leven of hoe we ons leven vorm kunnen geven. Wat de verhalen voor ons kunnen betekenen is niet in twee zinnen uit te leggen!

Het feit dat deze verhalen al eeuwen oud zijn en toch nog zo actueel, is veelzeggend en ook veel belovend!

Elk weekend horen we een deel van het grote Verhaal. De voorganger probeert uitleg te geven over de lezingen, maar is beperkt in de tijd. Graag zouden we wat dieper willen ingaan op de lezingen en de overweging van die dag. Wat hebben die nog meer te vertellen, wat raakt jou, wat zegt het mij in de huidige tijd?



Pater Henny Slot wil graag wat meer vertellen en met elkaar in gesprek gaan over de inhoud van de lezingen en wellicht ingaan op de preek. Verdieping geeft meer duidelijkheid, wat er bedoeld wordt en wat je er mee kunt. Het "Slot gesprek".

Elke maand welkom

Graag nodigen we je uit om na de viering op de eerste zondag van de maand hierover met elkaar in gesprek te gaan. Je kunt gerust eerst koffie drinken. We luiden de bel en om 11.15/11.30 uur ben je van harte welkom (in de ruimte van het documentatie centrum-linksvoor in de kerk). Rond 12.15 uur sluiten we af, zodat je kunt aansluiten, zo je wilt, bij de ontmoetingslunch in Kleine Johannes.

[**► GA TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA**](#)