

Gastdames en heren

In onze geloofsgemeenschap vinden we het belangrijk dat ons mooie kerkgebouw ook naast de viering op zondagmorgen toegankelijk is. Een groep van gastdames en heren maakt het mogelijk om onze kerk ook van maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur te bezoeken.

Welkom

De zijdeur van het kerkgebouw staat dagelijks uitnodigend open. Welkom staat er op de glazen binnendeur! U kunt ons stiltecentrum bezoeken of de Mariakapel achter in de kerk. Er is gelegenheid om een kaarsje te branden. Ook is er een ruim gevulde boekspot waar u (gratis en zonder verplichting) boeken kunt uitzoeken.



In de huiskamer bent u welkom voor een praatje. Ook kunt u gebedsintenties opgeven en veelal is de koffie klaar. Ook op zondagmorgen is er na de viering gelegenheid een kopje koffie of thee. Dit wordt ook verzorgd door gastdames en heren.

Versterking gevraagd

Omdat de gemiddelde leeftijd stijgt is enige aanvulling van de groep gewenst. Dus wie het gezellig vindt om in deze rol actief te worden en zo mensen te ontmoeten is hartelijk welkom om de groep te versterken.

Contactpersoon: Loop gewoon eens binnen en voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hennie van Kortenhof 06 -12 61 22 17

[**► GA TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA**](#)