

Jaargang 9 nr. 4
22 juni 2024



BIJBavo

Kerkcommissie H. Bavo		
<i>Voorzitter</i>	Gerard Kooijman	06-13540402
<i>Secretaris</i>	Thea Ouwerkerk	0348-444778
<i>Penningmeester</i>	Chantal Elemans	0348-441985
<i>Contact vrijwilligers</i>	Henny Ekelschot	030-6771619
<i>Contact Pastoraatgroep</i>	Herman Vianen	0348-441377
<i>Onderhoud gebouwen</i>	Gert Vendrig	0348-444085
Pastoraatgroep H. Bavo		
<i>Diaconie/ jongeren/ voorzitter</i>	Diaken Frank van Rooijen	0348-444568
<i>Gemeenschapsopbouw</i>	Marrie de Bree	0348-441492
<i>Catechese</i>	Maaïke Nolte	06-55498903
<i>Liturgie</i>	Jacqueline van der Linden	0348-443976
Secretariaat H. Bavo		
<i>Openingstijden</i>	Maandag t/m vrijdag 9:00 - 11:00u.	0348-441320
<i>Adres</i>	De Joncheerelaan 7, 3481GN Harmelen	
<i>E-mail</i>	bavohof@3eenheidparochie.nl	
Rekeningnummers H. Bavo		
<i>Geloofsgemeenschap H. Bavo</i>	Rabobank: NL 69 RABO 0325 3028 63	
<i>P.C.I. H. Drie-eenheid</i>	Rabobank: NL 55 RABO 0134 6925 86	
<i>Financiële administratie H. Bavo</i>	administratiebavo@3eenheidparochie.nl	
Steenstichting H. Bavo		
<i>Secretaris</i>	Gert Vendrig	
<i>Steenstichting H. Bavo</i>	Rabobank: NL 36 RABO 0325 3274 16	
BijBavo & Bijeen		
<i>Kopij BijBavo</i>	bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl	
<i>Redactie BijBavo</i>	Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl	
<i>Abonnement & Bezorging</i>	Secretariaat Bavohof	0348-441320
<i>Contact en kopij Bijeen</i>	kopij@3eenheidparochie.nl	
Belangrijke telefoonnummers		
<i>Pastorale vragen H. Bavo</i>	Secretariaat Bavohof	0348-441320
<i>Pastorale vragen H3E</i>	Secretariaat H3E	secretariaat@3eenheidparochie.nl
<i>Caritas, voor financiële. Hulp</i>	Secretariaat Bavohof	0348-441320
<i>Uitvaarten H. Bavo</i>	Parochieel meldpunt, Jannie en Adriaan	06-13441353
<i>Tuca aanmelden</i>	Jacqueline Paassen	bavohof@3eenheidparochie.nl
Website & Nieuwsbrief		
<i>Website H. Bavo</i>	www.3eenheidparochie.nl/kerken/st-bavo-kerk	
<i>Webmaster H. Bavo</i>	webmasterbavo@3eenheidparochie.nl	
<i>Redactie nieuwsbrief H. Bavo</i>	nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl	
<i>Livestream H. Bavo</i>	www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217	
<i>Website parochie H3E</i>	www.3eenheidparochie.nl	



BUITENVIERING: OP DE VLUCHT

Op zondag 30 juni is er een viering in de open lucht op het parkeerterrein naast de Bavokerk. Het is altijd weer bijzonder om in de buitenlucht samen te zijn. De buitenviering is op weg uit te groeien naar een ware traditie, een laagdrempelige viering ook voor mensen die iets verder van de kerk af staan.

Net als eerdere jaren sluiten we met het thema weer aan op de actualiteit. Dit jaar staan we stil bij de vluchtelingen. Het thema is "Op de vlucht". Onze dorpsgenoot Gerda van Kuijk-van Rossum neemt tijdens de viering het zogenoemde "lekenpraatje" voor haar rekening. Vanuit haar eigen ervaring van opvang thuis van Oekraïense vluchtelingen neemt ze ons mee in haar verhaal. We zijn benieuwd. De toon wordt aan het begin van de viering al gezet door Vitalek, een van onze eerste communicantjes, met een vredeswens in het Oekraïens. De kinderen van de lagere school zijn daar natuurlijk bij, en gaan daarna met de kinderwoorddienst een buitenspel doen rond het thema "Op de vlucht".

Diaken Frank van Rooijen gaat voor in de viering. Het Bravissimokoor, Sint-Caeciliakoor en de Bavonootjes zingen. Daarnaast zorgt het viool- en pianospel van Lotte en John voor een extra muzikale touche. Ook dat is de moeite waard. Als dan ook het weer nog een beetje meewerkt, zou het natuurlijk helemaal fantastisch zijn. We hopen zo een inspirerende viering te hebben, waarbij we vanuit ons geloof stilstaan bij mensen die huis en haard hebben verlaten.

Na afloop is er op het kerkplein koffie en voor de kinderen limonade. We hopen u te kunnen begroeten, en weet dat het altijd fijn is als u iemand meeneemt of uitnodigt om ook te komen. Iedereen is van harte welkom.



Frank van Rooijen, Diaken

komen jullie ook naar de TUCA-bijeenkomst?

Kinderen van de EHC en uit groep 5, 6 en 7:



TUCA staat voor Tussen Catechisatie, de periode tussen de eerste heilige communie en het heilig vormsel. In deze "tussenperiode" organiseren we jaarlijks meerdere bijeenkomsten, die laagdrempelig zijn en vooral gezellig, creatief en actief. Onder kerktijd, op zondagmorgen van 10.00-11.00u, zijn we in de Bavohof en hebben we daar een heel leuk programma samengesteld, waarbij we met mooi meer ook graag naar buiten gaan.

De komende TUCA-bijeenkomsten zijn op de volgende dagen:

- Zondag 30 juni 2024

Deze TUCA-bijeenkomsten wil je echt niet missen. Dus kom vooral langs, jullie zijn welkom! Als je komt, laat het wel van tevoren even weten aan Jacqueline: vandijk.vanpaassen@gmail.com of 06-41543815.

Groeten, de TUCA-werkgroep,

Annette Kooijman, Wilma Spruit en Jacqueline van Paassen

Vorbereiding Vormsel

De ouders van de vormelingen uit groep 7 hebben op 21 mei de startbijeenkomst gehad. De aanstaande vormelingen zullen na de zomer vakantie een aantal bijeenkomsten bijwonen en samen actief bezig zijn met de voorbereidingen. Een spannende tijd en tegelijk ook een leuke ontdekkingsreis.

Hieronder alle data op een rijtje waarin zij bij elkaar zijn:

Zondag	1 september	De Helper	10.00 - 11:15 u
Zondag	15 september	Missie	10.00 - 11:15 u
Dinsdag	24 september	Vuur	19.00 - 20.15 u
Zondag	29 september	ik geloof	10.00 - 11:15 u
Weekend	12 en 13 okt	vormselkamp	van za 9 u tot zo 17 u
Zondag	6 oktober	Voorstellen vormelingen	10:00 - 11.15 u
Zaterdag	? oktober	Jongeren pastoraat	19:30 - 21:00 u
Maandag	4 november	Op bezoek bij de Vormheer in Montfoort	
Zondag	10 november	uitdragen	10.00 - 11:15 u
Woensdag	20 november	Generale in de kerk	19.00 - 20.30 u
Zaterdag	23 november	Vormsel viering	19:00 uur.
Zondag	8 december	Terugkomviering	10.00 - 11.00 u

We gaan er samen met de kinderen een mooi feest van maken!

Mocht u vergeten zijn om uw kind aan te melden dan mag dat nog steeds.

Werkgroep vormselvoorbereiding Marianne en Maaïke

Bavo vrijwilligersmiddag- zondag 7 juli

De vele vrijwilligers die zich inzetten voor onze geloofsgemeenschap zijn onmisbaar. Zij vervullen een belangrijke rol bij de uitvoering van de vele werkzaamheden die nodig zijn om de geloofsgemeenschap op een goede wijze te laten functioneren. Zonder de vele vrijwilligers zou het allemaal niet lukken.

Daar is de Kerkcommissie trots op en dat willen we ook laten blijken. Als blijk van waardering voor de vele vrijwilligers organiseren we ook dit jaar weer een vrijwilligersmiddag met een hapje en een drankje en natuurlijk met een spetterende BBQ. Dit jaar is dat op zondagmiddag 7 juli 2024. Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom in de tuin van de Bavohof. Zet die datum alvast in uw agenda.

De vrijwilligers van de Bavokerk kunnen zich als u dit leest meteen al opgeven bij het secretariaat 0348-441320. Doe dat in ieder geval voor dinsdag 2 juli 2024.

Wij hopen u allemaal te zien op zondag 7 juli 2024.

Kerkcommissie, Henny Ekelschot



Vrijwilligers van de Bavokerk

MOV 50 jaar en daarna?

Tijdens de viering heeft de Diaken gevraagd of er (nieuwe) vrijwilligers zijn die het stokje willen overnemen. Na 50 jaar is het goed om het stokje over te dragen en mee te denken over nieuwe doelen en het inzetten voor goede doelen. De kerkcommissie hoopt dat er vrijwilligers opstaan om in de komende jaren mee te helpen om een succes te maken van de goede doelen acties. De acties worden een paar keer gehouden met als basis de collecten in de kerk. De acties gaan meestal niet over hoge bedragen, veel kleine beetjes maakt ook hier het verschil. Waar mogelijk kunnen acties breder opgezet worden in samenwerking met scholen.

Uiteraard is het mooiste als doormiddel van eigen initiatief van de werkgroep er nieuwe mogelijkheden komen om onze mede mensen in nood te helpen.

Pastoraatsgroep en kerkcommissie

Koorleden gezocht

Het Caeciliakoor van de H. Bavo kerk bestaat al heel lang. Het gemengd dames en heren koor repeteert iedere dinsdagavond in de Bavohof van 20.00 tot 22:00 uur.

Het koor staat onder leiding van de enthousiaste dirigent Bertie van Sevenbergen. Naast zingen wordt ook het sociale aspect niet vergeten. Zo is er een gezellige koffiepauze bij de repetities en er wordt een borrel georganiseerd.

Tijdens de vieringen op zondag zingt het koor ongeveer 1 keer per twee weken en wordt afgewisseld met het Bravissimokoor. Een aantal keer per jaar zingen de Bavonootjes of een jongerengroep.

Nieuwe leden zijn bij het Caeciliakoor meer dan welkom: bij de dames (sopranen en alten), maar vooral ook bij de heren (bassen en tenoren). U bent van harte welkom om een repetitie mee te maken.

Aanmelden of meer informatie vragen, kan via het sturen van een e-mail naar Bertie van Sevenbergen: s7bergen@planet.nl



Kerkcommissie

Het mag wat minder

Lidy van Doorn heeft in kleine kring bekend gemaakt dat zij gaat stoppen met het voorgaan in de vieringen. Dat betekent niet dat alles stopt. Lidy blijft actief en betrokken bij de Bavokerk. In ieder geval moeten de kasten opgeruimd worden en wat nog niet overgedragen is wordt gedeeld met de anderen.

Lidy gaat wat meer 'de bloemetjes' buiten zetten. Na de zomer vanaf september wordt het voor haar wat rustiger. Na de zomer is er nog gelegenheid genoeg om haar te bedanken voor de vele jaren dat ze actief is geweest.



Pastoraatsgroep en Kerkcommissie

Wij zijn op vakantie

Repair Café

Het Repair-Café heeft het hele jaar van alles gemaakt, verstelt, geslepen en is nu toe aan de zomervakantie. In september ogen jullie weer langskomen voor kleine en grotere reparatie of herstelwerkzaamheden.



Bavosecretariaat

Tijdens de zomervakantie, van maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus, is het secretariaat op alleen op dinsdag en donderdag geopend van 09.00 - 11.00 uur. Tijdens de openstelling kunt u misintenties opgeven. Misintenties kunnen ook telefonisch 0348 - 441320 of per [e-mail](#)



Geslaagde middag Wijkopbouw

Op woensdag 15 mei was het jaarlijkse uitje van de Wijkopbouw. Dit jaar was wijk 2 aan de beurt : Thea, Ada en Ineke. Er was een gezellige middag in De Bavohof georganiseerd. Na de koffie/thee met gebak speelden we het spel 'Ik houd van Holland' met vier groepen van 6 deelnemers.



Er werd fanatiek om de winst gespeeld en groep wit ging uiteindelijk met de eerste prijs aan de haal. Na de borrel en het 'kippie' buffet kreeg iedereen nog een ijsje en droeg wijk 2 het stokje over aan wijk 3. Het was een zeer geslaagde middag!

Foto Frits Hakkenes

Ada, Thea en Ineke

De tuin van de Bavokerk

De tuinen rond de Bavokerk liggen er weer bij om door een ringetje te halen. De tuinmannen hebben het weer prachtig voor elkaar. Meestal op maandag zijn ze actief en om 10 uur steevast een kop koffie in de Bavohof. Wat fijn dat het gras kort gehouden wordt en de rozen er weer prachtig bij staan.

Een bloemrijke dank van iedereen die langs komt.



Foto Frits Hakkennes

Adriaan van Oosterom Bavo-tuinman voor het leven!

Maandag 13 mei is Adriaan van Oosterom 'geridderd' tot Bavo-tuinman voor het leven. Hij heeft van de huidige tuinmannen een mooie medaille gekregen om bij alle andere (Kwakbollen) medailles op te hangen. Meer dan 20 jaar heeft Adriaan geschoffeld en gesnoeid bij de Bavohof en op de begraafplaats. Altijd was en is er om 10.00 uur koffie bij de Bavohof.



Adriaan houdt sinds zijn tuinmanpensioenning ook van wandelen. Zo was hij onlangs nog bij Stelling en bij de Putkop gesignaleerd. Adriaan geniet nu van welverdiende rust en zorg in 'Huize Weltevreden' bij Gaza.



Goede doelen en collecten

QR code collecte

Met uw bijdrage draagt u bij voor de geloofsgemeenschap van de H. Bavo kerk en de goede doelen. Dat kan in het collectemandje of digitaal met de QR code.

Ook als u zelf een keer niet in de kerk bent kunt u een zelf gekozen bedrag overmaken. Uiteraard kan het ook via het rekeningnummer **NL 69 RABO 03 25 30 28 63**.



MIVA collecte 2024 - 25 augustus

Kraamkliniek zonder ambulance; "Wat als het misgaat".

Dit jaar vraagt de MIVA urgente aandacht voor levensreddende geboortezorg in afgelegen Zambia. Met regelmaat moeten vrouwen hun baby hier langs de weg ter wereld brengen. Met alle gevolgen van dien. Een ambulance kan onnodige sterfte voorkomen. Verloskundige Zelly voelt zich machteloos. Haar kraamkliniek heeft namelijk geen vervoer. Zonder ambulance kan zij in noodsituaties niets doen.

Vrouwen kunnen, als ze veel geluk hebben, achterop een ossenkar naar het grote ziekenhuis worden gebracht. Maar meestal zijn ze aan hun lot overgelaten. Het verschil tussen leven en de dood ligt hier heel dicht bij elkaar.

Tijdens de kerkcollecte zamelt MIVA daarom geld in voor een ambulance bij de kliniek van Zelly. De collecte wordt gehouden op zondag 25 augustus. Ook kunt een gift overmaken op; NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. Stichting



Missie-Verkeersmiddelen Actie s'Hertogenbosch.

Hartelijk dank namens de MIVA, MOV

Sams Kleding actie - Dank je wel

Met hulp van vrijwilligers en uw 'oude' kleding hebben wij weer een mooie bijdrage geleverd. Deze komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in het Shabee Sombo district (Ethiopië).

Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, het biedt toekomst.



www.samskledingactie.nl

Telefoonnr. 088 20 80 100

Vastenactie 2024 Stichting. Shirati Tanzania.

De scholen in Harmelen hebben hun best gedaan om geld in te zamelen voor de vasten actie die geheel in teken stond van Shirati.

VASTENACTIE

De Notenbalkschool heeft in 2023 een sponsorloop gehouden voor de St. Shirati. Dit jaar zijn vastenzakjes uitgedeeld met een mooie opbrengst van € 111.50.

De Bavoschool heeft een sponsorloop gehouden voor een lokaal doel en voor Shirati. Het opgehaalde bedrag voor ons doel is €2472.

Wie is niet benieuwd naar het eindresultaat van ons project St. Shirati.

Er is hard gewerkt door onze Drie-eenheidparochie om een mooi bedrag bijeen te brengen. Tropenarts Nathan heeft verteld over de toestand in Shirati en met name over de ondervoede en besmette kinderen.



Dat vraagt om nog een extra actie, vandaar de Moederdagactie. Met de verkoop van bloemen, planten, fruit en groenten voor op het plein van de Bavokerk bracht een opbrengst van €900,-. Deze is toegevoegd aan de Vastenactie

We kunnen blij en tevreden zijn over onze totale opbrengst van welgeteld € 25.000,- inclusief de 50% van de Vastenactie.

De Tropenartsen in Shirati zijn zeer onder de indruk dat de Drie-eenheidparochie zich heeft ingezet voor dit doel.

Dank namens de Tropenartsen in Shirati, de MOV van de Drie-eenheidparochie en aan allen die dit project gesteund hebben.

MOV Annie van Rooijen

Geld wisselen op 7 juli en 4 augustus

Heeft u behoefte aan kleingeld? Dan kunt u op de eerste zondag van de maand voor of na de viering geld wisselen.

Voor een biljet van € 20 krijgt u een zakje muntgeld met een waarde van 20 euro aan munten van 1 en 2 euro en 50 cent

Wisselen kan ook bij het secretariaat van maandag tot en met vrijdag van 09.30 - 10.00 uur.

Gert Vendrig



Vanuit de geloofsgemeenschap

Eerste Heilige Communie

Noor Oostendorp
Vitalik Baran
Mila Kooijman
Zev Verhoef
Sem Hoogerwerf
Liza Kragter
Dennis Bader
Lynn Pouw
Jonathan Veldhuijsen
Niki Evers
Aleksander(Olek) Wydurski
Len Verhoef

Wij als werkgroep zijn vijf maanden met de kinderen bezig geweest om ze voor te bereiden op deze belangrijke stap in het geloof: De Eerste Heilige Communie. We hadden onder andere een gezellige bijeenkomst met diaken Frank van Rooijen vlak voor de Pasen waarbij hij het brood ging breken voor onze kinderen. Ook kregen we een rondleiding in onze kerk en gingen we oefenen met het kinderkoor.

Eindelijk was dan de dag aangebroken dat ze de Eerste Heilige Communie gingen doen. De kerk was ook nu weer mooi versierd en de dienst werd nog vrolijker door de zang van de Bavonootjes onder leiding van Bertie van Sevenbergen en op piano John van Rooijen.

Diaken Frank van Rooijen heeft de families uit Polen en Oekraïne verwelkomd.

Samen met diaken Frank van Rooijen en Pastor Jozef Wissink werd het mooie dienst. Pastor Wissink reikte de hostie uit aan de communicantjes,

altijd een spannend moment. Tot slot van de viering mochten de communicantjes in een slinger door de kerk terwijl het lied "Wij zijn samen onderweg" werd gezongen.

Via deze weg willen wij De eerste communicantjes feliciteren met hun Eerste Heilige Communie.

Werkgroep EHC

Maryse, Annette en Manon



Wat gaat er aan vooraf?

Als dochter van twee ouders die maar weinig hadden met 'het geloof' ben ik na een behoorlijke omweg in onderwijsland Theology and Religious Studies gaan studeren aan de VU in Amsterdam. Na deze bachelor rondde ik ook de master in Theology and Religious Studies: Spiritual Care af. Mijn oorspronkelijke afstudeerrichting in zowel mijn bacheloroopleiding als mijn masteropleiding was 'Boeddhisme'. Ik had niks met het 'christelijke geloof', dacht ik..... wellicht door mijn opvoeding meegegeven.

Toen ik ging werken als geestelijk verzorger in een verpleeghuis kwam hier verandering in.

Ik ontdekte dat het christelijke geloof juist een bron van kracht en troost bleek te zijn, vooral tijdens momenten van afscheid en rouw.

Er kwam een moment waarop ik als geestelijk verzorger werd opgeroepen bij het bed van een stervende bewoonster, een katholieke dame. Terwijl ik op mijn fiets zat, op weg naar een van de locaties waar

ik werk, voelde ik een mix van emoties door me heen gaan. Het voelde spannend en beangstigend om dit te gaan doen, maar ik wist instinctief wat ik moest doen. In de stilte van mijn fietstocht wendde ik me tot God en bad om Zijn hulp.

Bij aankomst voelde ik me gehoord en geleid. Mijn gebed had mij kracht gegeven dit afscheid mooi te laten verlopen, ik voelde me dankbaar.

Terwijl ik mijn weg vond in dit nieuwe hoofdstuk van mijn leven, stond daar plotseling mijn kleine leermeester op - in de gedaante van mijn jongste zoon, Len. Uit zichzelf, of misschien wel in een diepe verbinding met mij, verlangde hij naar zijn eerste heilige communie. Dit moment bracht niet alleen vreugde, maar ook een hernieuwd besef van het belang van geloof in ons gezin. Mijn man is als kind gedoopt en heeft communie gedaan, ook voor hem is geloof een belangrijk gegeven, in de breedste zin van het woord.

Het is mooi om te zien dat een kind, zo jong en puur, iets zo krachtig kan uitdragen. Zo krachtig dat hij daar zijn ouders en oudere broer in heeft meegenomen.

Zo komen onze persoonlijke ontdekkingen samen in een bijzonder verhaal, waar geloof en het leven elkaar ontmoeten. En nu, met mijn zoons Len en Zev als gidsen, voel ik me geleid naar een dieper begrip van Gods liefde, die voor ons gezin zowel in 'samen zijn' en liefde als in de natuur te vinden is.

Voor de doop van onze twee zoons schreef ik een kort gedicht:

Twee broers staan klaar, hun harten open, vol van vreugd.
De wereld aan hun voeten, zo aan het begin van hun jeugd.

Len, jouw hart kent God als liefde zo wijd,
Een warme omhelzing die jij nooit vermijdt.
In elke glimlach, elk gebaar,
Voel jij Gods hand, Zijn liefde zo klaar.

Zev, voor jou is God de natuur, zo wijds, zo vrij,
In elke boom, elke bloem, voel jij Zijn aanwezigheid dichtbij.
De wind fluistert Zijn naam, de zon omarmt jouw huid,
In elke vogelzang, hoor jij Gods geluid.

Samen spelen jullie, zij aan zij,
Gedoopt in liefde, nog zo vrij.

Twee broers, verenigd in geloof en hart,
Met God als liefde, als natuur, als deel van jullie start.

Laat het licht van God schijnen in de duisternis,

Dan overwinnen jullie in dit leven elke hindernis.

Diaken in de klas

Op 6 juni, nog mooi voor de zomervakantie, mocht diaken Frank van Rooijen naar De Notenbalk komen. Hij maakte een rondgang langs de groepen 5, 6, 7 en 8 voor een catechese les.

In zijn verhaal nam hij de kinderen mee naar Paulus, bekend van zijn brieven die de bijbel haalden. Paulus maakte een hele ommezwaai in zijn leven. Eerst vervolgde hij christenen. Dat zette de deur open naar christenen die vandaag de dag niet vrij zijn hun geloof te belijden. En via een gruwelplaatje van christenen die in de Romeinse tijd letterlijk voor de leeuwen werden gegoid (je moet iets doen om de aandacht erbij te houden), kwamen we bij de bekering van Paulus. Op de weg naar Damascus. Paulus maakte allerlei spannende reizen in het gebied langs de Middellandse zee, dat sommige kinderen al naar de vakantie deed verlangen.

Hij preekte en bracht het geloof in allerlei streken. Ook schreef hij allerlei brieven: "Hoe fantastisch is het niet als je alle talen kan spreken? Als sterk bent, wijs of slim? Hoe fantastisch is het als je een geloof hebt dat bergen kan verzetten?

Maar als je de liefde niet hebt, ben je niets..." Een mooie tekst om je even op stuk te bijten met de kinderen.

Diaken Frank van Rooijen

WETEN WAT JE ZINGT 13 Psalm 8

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde.
(GVL Psalm 8-II, Liedboek Psalm 8c)

Een psalm uit het oude Israël welke we nog steeds graag zingen en nog volop actueel is.

De tekst komt uit 'Vijftig Psalmen' (1967, Pius Drijvers, Huub Oosterhuis, Han Renckens en Michel van der Plas) en de melodie is van Bernard Huijbers.

Refrein: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde.

*Gij die uw majesteit toont aan de hemel,
Gij opent de mond van weerloze kinderen,
en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt
en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen. refrein*

Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers,

*de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd,
wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt,
de zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat.* Refrein

*Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt
en hem met glorie en luister gekroond.
Gij doet hem het werk van uw handen beheren
en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd.* Refrein

*Schape en runderen, alles en alles,
en ook de dieren in het vrije veld,
de vogels van de hemel, de vissen van de zee,
al wat er wandelt op de paden van het water.* Refrein

Als je op een stille plek in een heldere nacht omhoog kijkt naar een hemel bezaaid met ontelbare sterren, dan kun je je opeens ontzettend klein voelen als mensje in dat onmetelijke heelal. 'Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd,'. Je kunt als gelovige mens alleen maar stamelen, bidden: 'Heer, hoe machtig is uw Naam', hoe groot zijt Gij. Maar niet alleen gelovigen kennen dit gevoel van verwondering en kleinheid tegenover het onmetelijke heelal. Het is opvallend dat hedendaagse wetenschappers die het heelal bestuderen of de processen volgen van het ontstaan van de planeten, en met name van de aarde, gelovig zijn of gaandeweg gelovig worden. Zij zien hoe alles met alles samenhangt en hoe ongelofelijk nauwgezet het luistert. Dat er complete chaos zou zijn ligt veel meer voor de hand dan het bestaan van een geordende kosmos in zijn samenhang en onderlinge afhankelijkheid. God als Schepper is dan helemaal geen vreemde gedachte meer. Je zingt gemakkelijk het refrein mee van onze psalm: 'Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde'. We zijn onder de indruk van Gods onmetelijke grootheid. Die grootheid verbaast ook de psalmist en hij vraagt zich af: 'wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt, de zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat?'. Hij vervolgt met een antwoord dat al even verbazingwekkend is: 'Gij hebt hem bijna een god gemaakt en hem met glorie en luister gekroond'. En wat betekent dat dan: bijna god zijn, gekroond met glorie, met luister? Wie zijn we dan? Jezus geeft het antwoord in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft: die God is ónze Vader. Wij zijn godskinderen. Hier stoten we op de kern van ons geloof zoals we die op zondag uitspreken in de geloofsbelijdenis. Diezelfde onbegrijpelijk grote God, Schepper van hemel en aarde, oerkracht van Liefde die schepping uitlokt, is tegelijk onze Vader.

Johannes zegt het ronduit: "God is Liefde" (1. Joh. 4,8). God is onze Vader en houdt van ons. Voor Hem is ieder mens waardevol. Misschien helpt het ons dat er heel wat wetenschappers zijn die tot de slotsom komen dat de samenhang en complexiteit van de kosmos en de natuur alleen te verklaren is als die gedragen wordt door een oerkracht van liefde als diepste bron van *'alles en alles'*. Die liefde neemt de gestalte aan van de mens Jezus als die op aarde verschijnt. Die liefde brengt mensen samen en maakt hen tot gemeenschap, tot broers en zussen.

Als wij uit Gods liefde geschapen zijn, wil dat zeggen dat we vrij zijn en een vrije wil hebben. Maar dat betekent ook dat we elkaar kunnen negeren, uitsluiten of zelfs elkaar of de natuur vernietigen.

En dan komen we aan het laatste deel van de psalm: *'Gij doet hem het werk van uw handen beheren en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd.....'*

Er is veel veranderd sinds de psalm geschreven werd. Toen was de mens nog onderdeel van de natuur en beheerde en verzorgde de aarde zonder haar te schaden. Die opdracht is nu aan ons toevertrouwd: verzorgen, beheren, niet schaden. Maar wat hebben wij ervan gemaakt? We hebben milieuproblemen en putten de aarde, de natuur uit. Met kernwapens kunnen we zelfs de aarde onbewoonbaar maken. Kunnen wij onze opdracht wel waarmaken, en wat is Gods antwoord hierop?

God heeft een altijddurend verbond gesloten met mensen, met ons. Heel treffend verwoordt de Tsjechische theoloog Halik wat dat verbond inhoudt: dat niet alleen wij in God geloven, maar dat God in de mens, in ons gelooft! Dat is een riskante zaak. God blijft zijn verbond trouw en blijft zijn verbond aanbieden. Maar zullen ook wij zijn verbond trouw blijven? God zal een catastrofe hier op aarde niet voorkomen, daar zijn wij ten volle verantwoordelijk voor! Maar Gods Geest wil en zal ons met liefde helpen en inspireren het juiste te doen.

'Gij hebt hem bijna een god gemaakt'. Met de grootheid die God aan mensen geeft kunnen wij onze opdracht, onze taken als godskinderen volbrengen. Als wij willen, als wij erin geloven: in de opdracht, in God onze Vader, Schepper van hemel en aarde.

-

Punten om bij stil te staan

- Herken je iets van de eerbied en het ontzag voor de onvoorstelbare grootheid van God als "Schepper van hemel en aarde"? Kun je dat uitspreken naar God?
- Hoe en waarin beleef je de liefde en zorg God? In natuur, in mensen, in....?
- God heeft de zorg voor de aarde aan ons mensen toevertrouwd. Wat is jouw bijdrage? Stel jezelf de vraag of God terecht een beroep op je kan doen, terecht in je kan geloven?



Vieringen en misintenties

Kijken via kerkdienstgemist

Met behulp van deze QR code kunt u met de tablet of telefoon direct naar Kerkdienst gemist gaan.

Of via deze link www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217



Zondag 23 juni: 10:00u. Woord- en Communieviering

Voorgangers: leden van de Werkgroep

Koor: Caecilia

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Misintenties: Greet van Kuik - Heijmink Liesert ter 1e jaargedachtenis
en Joop van Kuik
familieleden Van Breukelen – Bouhuijzen
Gerardus Massop
Bep Vianen
Kees Verhoef

Zondag 30 juni: 10:00u. Buitenviering – Gebedsviering

Voorganger: F. van Rooijen

Koor: Caecilia – Bravissimo - Bavonootjes

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Misintenties: Wim van Schaik ter jaargedachtenis en
Sjaan van Schaik-de Langen
Gerardus Massop
Kees Hoogland
Kees Verhoef



Na de viering is er koffie en limonade op het kerkplein



Zondag 7 juli: 10:00u. Eucharistieviering

Voorganger: J. Wissink

Koor: Caecilia

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Misintenties: Door Derks - de Sain en familie
Annemieke Bartels
Peter Bartels
Richard Somers

Kees Verhoef

Zondag 14 juli: 10:00u. Woord- en Communieviering

Voorgangers: leden van de Werkgroep

Koor: Caecilia

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Misintenties: Miep van Leeuwen - de Korte ter 1ste jaargedachtenis
Johan Kerste ter jaargedachtenis en overleden ouders
familieleden Van Breukelen – Bouhuijzen
Kees Hoogland
Kees Verhoef

Zondag 21 juli: 10:00u. Woord- en Communieviering

Voorgangers: leden van de Werkgroep

Koor: Vakantiekoor

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Misintenties: Kees Verhoef

Zondag 28 juli: 10:00u. Woord- en Communieviering

Voorgangers: leden van de Werkgroep

Koor: Vakantiekoor

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Misintenties: Harry van Doorn
Kees Hoogland
Kees Verhoef



Zondag 4 aug.: 10:00u.

Eucharistieviering

Voorganger: J. Wissink

Koor: Vakantiekoor

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Misintenties: Door Derks - de Sain en familie
Hein van Schaik en zoons Wim en Harry
Richard Somers
Bep Vianen
Kees Verhoef

Zondag 11 aug.: 10:00u. Woord- en Communieviering

Voorgangers: leden van de Werkgroep

Koor: Vakantiekoor

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Misintenties: familieleden Van Breukelen – Bouhuijzen
Jan Knijff en Agatha Nederend – Vlooswijk
ouders Nederend - Vendrig en Tiny
Annalies van Breukelen – Kortekaas
Harry van Doorn
Kees Hoogland
Kees Verhoef

Donderdag 15 aug.: 19:00u. Eucharistieviering - Maria ten Hemelopneming

Voorganger: J. Wissink

Koor: Vakantiekoor

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Misintenties: Geen

Zondag 18 aug.: 10:00u. Woord- en Communieviering

Voorgangers: leden van de Werkgroep

Koor: Vakantiekoor

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Misintenties: Greet Bouman - de Vos ter 1e jaargedachtenis
Kees Verhoef

Zondag 25 aug.: 10:00u. Woord- en Communieviering

Voorganger: G. Vaneker

Koor: Vakantiekoor

1^e Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

2^e Collecte: Missie verkeersmiddelen actie MIVA

Misintenties: Kees Hoogland
Kees Verhoef

Zondag 1 sept.: 10:00u. Eucharistieviering

Voorganger: J. Wissink

Koor: Caecilia

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Na deze viering is er een geloofsgesprek in de Bavohof.

Misintenties: Door Derks - de Sain en familie

geboortedag Cornelis Wilhelmus Knijff
Richard Somers
Kees Verhoef



Familieberichten

Overleden

24 april 2024: Gerardus Martinus (Gerard) Benschop leeftijd 91 jaar.
woonachtig Utrechtsestraatweg

26 april 2024: Cornelis Gerardus (Kees) Verhoef leeftijd 84 jaar
woonachtig Dorpeldijk

Dat zij mogen rusten in vrede.



Bijzondere momenten in de kerk

Zondag 30 juni 10.00u	Buitenviering met de kinderwerkgroepen
Zondag 7 juli 15.00	Vrijwilligers BBQ dag
Zondag 28 juli	Koffie drinken na de kerk
Zondag 11 augustus	Koffie drinken na de kerk
Zondag 25 augustus	Koffie drinken na de kerk
Zondag 8 sept 10.00 u	Opening werkjaar met kinderwoorddienst
Donderdag 19 sept 10.30u	Zieken en ouderen dag
Zondag 13 okt 14.30u	Concert Bravissimo koor

Bijeenkomst over Erfrecht en schenkingsrecht Notaris Nadir Trabelsi

Kloosterweg 6A, 3481 XC Harmelen

Het was even afwachten wie er naar de bijeenkomst zou

Van Solkema  Notaris

gaan komen. Na de eerste 7 gasten was het ineens erg druk en bleek de zaal om 19 uur helemaal vol te zijn. Tijdens de informatieve bijeenkomst zijn er veel verschillende vragen gesteld. En na afloop kwamen er meer persoonlijke vragen aanbod die direct aan de notaris Trabelsi werden gesteld.

Ook de kandidaat notaris heeft diverse vragen kunnen beantwoorden.



Brievenbus

24 uurs loop van Woerden

Beste wandelaars, sponsors en lotenkopers

Hartelijk bedankt voor jullie inbreng in de 24-uursloop van Woerden 2024. Het waren twee fantastische dagen zoals wij het met de lopers hebben beleefd.

Met alle lopers, sponsors en lotenverkoop hebben wij een bedrag van **€ 110.000,-** bij elkaar weten te halen.

Voor het Samen Sterk Huis een bedrag van € 60.000 en voor het Maxima-ziekenhuis project "Onderzoek naar Hersenstamkanker bij kinderen" een bedrag van € 50.000.

Uitslag loterij verschijnt komende week op de website

www.de24uurvanwoerden.nl.

Groeten Alex en André Severs



Volgende BijBavo

Het volgende nummer van BijBavo komt uit op zaterdag 31 augustus.

Kopij inleveren vóór maandag 9 augustus door te mailen naar:

Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl. of afgeven bij het Bavosecretariaat.



*Utrechtse Broederschap
Onze Lieve Vrouw
van Kevelaer*

**De Utrechtse Broederschap
Onze Lieve Vrouw van Kevelaer
organiseert dit jaar weer de**

bedevaart naar Kevelaer op 21 en 22 augustus 2024

U kunt zich opgeven bij de broedermeester in uw parochie of bij de secretaris van de Broederschap: Elly de Sain-Scholman telefoon 06-2234 2758 of email: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com

Bezoek ook onze website voor het programma:
www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl

Zang- en ontmoetingsdag Aartsbisdom



Op zaterdag 5 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse zang- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de verschillende koren die binnen ons bisdom actief zijn centraal. Er bestaat een scala aan verschillende typen koren binnen onze kerk (Gregoriaanse koren, gemengde koren, midden-koren, kinder- jeugd- jongerenkoren), en deze mogen allen vertegenwoordigd zijn op deze dag. Naast de repertoire inbreng van elk koor, zal ook aandacht worden besteed aan de Hymne van het Jubeljaar 2025 en muziek van Marco Frisina. De dag wordt geleid door de musici Marcus de Haard en Ronald de Haan, en rector Kuipers.

De zang- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Onze Lieve Vrouwe kerk in Apeldoorn (Stationsstraat) en begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Naar schatting zal deze dag duren tot 15.00 uur. De kosten bedragen € 25,- per deelnemend koor tot 20 personen, € 40,- per deelnemend koor tot 40 personen en € 50,- per deelnemend koor tot 60 personen. De onkosten zijn inclusief materialen.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

Marcus de Haard



Ronald Optiek

Dorpsstraat 57 3481 EB Harmelen
tel: 0348 444 424 info@ronaldoptiek.nl



Loonbedrijf A. Klever
Utrechtsstraatweg 21A
3481 LA Harmelen
0348 - 441 635

sijmons dolata
makelaardij
hypotheek
verzekeringen

Kwakkenbos

0348 44 25 16 • www.bloemharmelen.nl

Bloem
Harmelen

SLIJTERIJ
TJOKKO

M
MR VALLEN
LIFESTYLE FOR MEN

vallenmode
FASHION & LIFESTYLE

BOUWBEDRIJF
VAN LEEUWEN

AFETARIA
VIKAS



TAXI-TOURBUSCAR
MIDDELWEEK

- Taxi
- Touringcars
- Schiphol service

www.middelweerd.biz

Gediplomeerd **modisch** pedicure, Lid Provoet, ingeschreven in het KRP

Pedicure Hanny Kwakkenbos

 06-39041144

 info@hannykwakkenbos.nl

 www.hannykwakkenbos.nl



Neem gerust contact op voor **Informatie** of een **afpraak**



HET WAPEN
VAN HARMELLEN
HOTEL RESTAURANT CAFÉ



**ELEKTRA
VERWARMING
ZONNE PANELEN**

HARMELEN 0348 443401

info@jrtechniek.nl

www.jrtechniek.nl



VAN SCHAIK
elektrotechniek

Paul Bader Uitvaartverzorgers

Miltenburg
Uitvaartverzorging

Jeanette Noordhof • Merel Verdonck

030 – 65 63 162

uitvaart@miltenburguv.nl

• www.miltenburguv.nl