

Misdienaars (historie)

Vanouds was het de gewoonste zaak van de wereld. Bij elke viering in onze kerk waren er twee misdienaars aanwezig. Bij ons veelal jonge kinderen die nadat zij zelf de Eerste H. Communie hebben gedaan enige jaren daarbij betrokken waren.

In de loop van de tijd zijn er langzaam maar zeker steeds minder eucharistievieringen. En de rol werd beperkter maar ook de belangstelling bij kinderen is in de voorbije jaren weggeëbd voor deze taak.



In mei 2024 zijn de laatste twee misdienaars gestopt.

De laatste jaren werden misdienaars voornamelijk ingeroosterd bij de eucharistie vieringen met pater Henny Slot. Ook een laatste oproep (van de coördinator Lia Gerards) heeft geen resultaat opgeleverd. Vooralsnog zullen wij verder gaan zonder misdienaars.

De taken worden opgepakt

De taken van de misdienaars van weleer worden in de vieringen nu opgepakt door de dienstdoende lector.

[▶ GA TERUG NAAR DE VORIGE PAGINA](#)