

# Een lastige boodschap



**Emmauskerk  
zondag 14 juli 2024**

## Openingslied

GvL 584

De dag gaat open voor het Woord des Heren,  
Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,  
bron die wij horen als wij tot Hem keren,  
vroeg in de morgen

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,  
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,  
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen,  
God onze Vader.

Door U geschapen om uit U te leven;  
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,  
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,  
oorsprong en toekomst.

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen  
ons doen en laten zuiveren en dragen,  
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen  
in onze wereld.

## Kruisteken en begroeting

### Gebed om ontferming

Heer die de rechtvaardigen bemint  
en de verdrukten recht verschaft,  
ontferm U over ons.

*Heer, ontferm U over ons.*

Christus, die rondtrok  
en alle ziekten en kwalen genas,  
ontferm U over ons.

*Christus, ontferm U over ons.*

Heer, die de wil van de Vader hebt volbracht,  
en ons zijn geboden hebt gegeven  
om ze trouw te volbrengen,  
ontferm U over ons.

*Heer, ontferm U over ons.*

## **Lofzang**

GvL 381

Zingt van de Vader die in den beginne  
de mensen schiep, de dieren en de dingen:  
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:  
Houdt Hem in ere !

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,  
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:  
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:  
Houdt Hem in ere !

Zingt van de Geest, adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:  
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:  
Houdt Hem in ere !

## **Gebed**

**Eerste Lezing** Amos 7, 10-15

## **Tussenzang**

GvL 619

Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe Hij zijn belofte houdt,  
die de mens van den beginne adem geeft en gaande houdt.

Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe Hij onze Schepper is,  
die ons maakt tot zijn getuigen, dragers van zijn beeltenis.

Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe Hij van zich spreken laat,  
die bij monde van profeten met ons is in woord en daad.

Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe Hij ons een Dienaar zond,  
die met liefde als zijn wapen ons voorgoed aan zich verbond.

Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe wij Hem ter harte gaan,  
die ook hier tot ons zal spreken als wij vragen naar zijn Naam.

**Tweede lezing** Efeziërs 1, 3-10

## **Halleluja**

*Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.*

Geprezen bent U, Vader van hemel en aarde, omdat U de geheimen van het Koninkrijk aan kinderen geopenbaard heeft.

*Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.*

**Evangelielezing**      Marcus 6,7-13

**Acclamatie**

GvL 270a

Uw Woord is waarheid Heer,  
Uw Woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil.  
Wie zal ons leiden?

**Overweging**

## **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in God die niet zwijgt  
maar kiest voor armen en onderdrukten,  
die meelijdt aan het onrecht dat Zijn kinderen wordt aangedaan.

Ik geloof in de Vader die niet zal rusten, nu niet en nooit,  
zolang er nog ergens onrecht heerst.

Ik geloof in Jezus, de vriend van de kleinen,  
die kiest voor uitgestotenen en ontrechten.

Ik geloof in de Heer,  
die ons blijft roepen om Hem te volgen  
en om in Zijn naam hetzelfde te doen.

Ik geloof in de Geest van liefde en vrijheid,  
die Jezus bezielde van binnenuit,  
die ons wil beroeren, niet stil af te wachten,  
maar mee te doen waar dat maar kan.

Ik geloof in een kerk die vecht tegen onrecht,  
die stem geeft aan wie niet wordt gehoord,  
die kiest voor de zwakken, de sterken vermaant,  
totdat Gods liefde heel de aarde bewoont.

Ik geloof in het leven, de goedheid in mensen,  
die niet ophouden zal bij de dood,  
die grenzen doorbreekt en eeuwig zal duren,  
totdat wij thuis zullen zijn bij God.  
Amen.

## **Voorbeden**

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons

**Collecte** eigen kerk



## **Orgelspel**

### **Overbrengen van de eucharistische gaven**

#### **Lied**

GvL 469

Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: Tot u ben ik gezonden.  
Voor zieken en gewonden had Hij een woord, een onderdak.

Refrein:

Alles heeft Hij welgedaan, tot wie zou ik anders gaan ?

Hij gaf aan blinden het gezicht, de nacht heeft Hij verdreven,  
gaf doden weer het leven, waar Hij voorbijging werd het licht.

Refrein.

Daags voordat Hij gestorven is heeft Hij het brood genomen:  
Hiertoe ben ik gekomen, doet dit tot mijn gedachtenis.

Refrein.

En al wie Jezus' naam belijdt zal wonderen verrichten  
en als een lamp verlichten de lange gang van onze tijd.

Refrein.

#### **Onze Vader**

#### **Vredewens**

#### **Uitnodiging tot de communie**

#### **Communielied**

GvL 631

Neemt en eet met elkaar, leeft van het oergebaar,  
deelt tesamen brood en wijn, heelt de onmacht en de pijn.

Neemt en drinkt met elkaar, wordt als een bedelaar,  
levend met een open hand, die geluk om niet ontvangt.

Komt, vernieuwt het verbond, stemt in met hart en mond,  
dankt de God die leven doet, ons tot liefde samenroept.

## **Dankzegging**

Barmhartige God,  
U hebt Uzelf laten zien in Jezus Christus,  
die mensen aansprak om tot inkeer te komen  
en hen zette op de weg naar uw Rijk.

*In uw naam Heer, omhelzen trouw en waarheid elkaar,  
en recht en vrede begroeten elkaar in liefde.*

Hij zond zijn leerlingen uit, twee aan twee,  
om voort te zetten wat Hij begonnen was:  
demonen uitdrijven en genzing brengen.  
Wij danken U voor Hem, een mens naar uw hart.

*In uw naam Heer, omhelzen trouw en waarheid elkaar,  
en recht en vrede begroeten elkaar in liefde.*

Ook wij willen Hem volgen en zijn leerlingen zijn  
door te doen wat Hij heeft gedaan:  
mensen helen en zalven, en het kwaad weren  
uit deze wereld, opdat uw koninkrijk kome.

*In uw naam Heer, omhelzen trouw en waarheid elkaar,  
en recht en vrede begroeten elkaar in liefde.*

Zo gedenken wij Hem hier in het eten van het brood  
en vertrouwen wij heel ons leven aan U toe.  
Laat de gemeenschap die wij hier met elkaar delen  
ons moed en kracht geven in al wat wij doen.  
*Amen*

## **Mededelingen**

### **Zending en zegenbede**

## Slotlied

GvL 551

Wonen overal nergens thuis,  
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.  
Vallende sterren, de schim van de maan,  
mensen die opstaan en leven gaan.  
Mensen veel geluk.

Wonen overal even thuis,  
handel en wandel en huis na huis.  
Loven en bieden op waarheid en waan,  
wagen en winnen en verder gaan.  
Mensen veel geluk.

Wonen overal bijna thuis,  
aarde, mijn hemel mijn vadershuis.  
stijgende sterren de lach van de maan,  
mensen die dromend een stem verstaan.  
Mensen veel geluk.

---

Deze viering werd voorbereid door de Tekstgroep van de Emmauskerk,  
en verzorgd door Hans de Vries en Lida Daalhuizen.

**[www.3eenheidparochie.nl](http://www.3eenheidparochie.nl)**  
**Deze viering is te volgen via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl)**