

Jaargang 8 nr. 1
21 januari 2023

Kerkcommissie		Tel.nr.
<i>Voorzitter</i>	Gerard Kooijman	06-13540402
<i>Secretaris</i>	Thea Ouwerkerk	444778
<i>Penningmeester</i>	Chantal Elemans	441985
<i>Contact vrijwilligers</i>	Henny Ekelschot	030-6771619
<i>Contact Pastoraatgroep</i>	Herman Vianen	441377
<i>Onderhoud gebouwen</i>	Gert Vendrig	444085

Belangrijke telefoonnummers		
<i>Pastorale vragen Bavokerk</i>	Secr. geloofsgemeenschap H. Bavo	441320
<i>Pastorale vragen H3E</i>	Secr. H. Drie-eenheid, zie info Bijeen	
<i>Caritas (voor fin. Hulp)</i>	Anne van Wijk	442127
<i>Uitvaarten</i>	Parochieel meldpunt	06-13441353

Pastoraatgroep		
<i>Diaconie/ jongeren/ voorz.</i>	Diaken Frank van Rooijen	444568
<i>Gemeenschapsopbouw</i>	Marrie de Bree	441492
<i>Catechese</i>	Maaïke Nolte	06-55498903
<i>Liturgie</i>	Jacqueline van der Linden	443976

Secretariaat geloofsgemeenschap H. Bavo		
<i>Openingstijden</i>	Maandag t/m vrijdag 9:00 - 11:00u.	
<i>Adres</i>	De Joncheerelaan 7, 3481GN Harmelen	441320
<i>E-mail</i>	bavohof@3eenheidparochie.nl	

Rekeningnummers		
<i>Geloofsgemeenschap H. Bavo</i>	Rabobank: NL69RABO0325302863	
<i>P.C.I. H. Drie-eenheid</i>	Rabobank: NL55RABO0134692586	

BijBavo		
<i>Kopijadres & bezorging</i>	Secr. geloofsgemeenschap H. Bavo	441320
<i>Redactie BijBavo</i>	Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl	
<i>Contactpersoon</i>	Secretariaat Bavohof	

Internet, Website en Nieuwsbrief		
<i>Website Bavokerk</i>	www.sintbavoharmelen.nl	
<i>webmaster Bavokerk</i>	webmasterbavo@3eenheidparochie.nl	
<i>Redactie nieuwsbrief Bavokerk</i>	nieuwsbriefbavo@3eenheidparochie.nl	
<i>Livestream Bavokerk</i>	www.kerkdienstgemist.nl/stations/1217	
<i>Website parochie</i>	www.3eenheidparochie.nl	



Vanuit de geloofsgemeenschap

CARNAVALSMIS "Schijn een lichtje op mij..."

De carnavalsmis is dit jaar op zondag 5 februari. De Sint-Bavokerk opent dan haar deuren voor een ieder die aan deze bijzondere kerkviering wil deelnemen. Om 10.00 uur begint de viering, waarbij de prinsen en prinsessen van de Kwakbollen, Bavoschool en Notenbalk met hun gevolg eregast zijn. De Bloaskapel Vleuten zorgt voor sfeer en passende muziek bij de liederen van jeugdkoor De Bavonootjes en het Bravissimokoor. Diaken Frank van Rooijen zal weer een feestelijke preek houden. Prins Dagobert XLVIII is er klaar voor.

Thema van de viering is: "Schijn een lichtje op mij..." Carnavalsvierder herkennen hierin een oud feestliedje, maar het is ook een knipoog naar het evangelie van die zondag. Hierin roept Jezus zijn leerlingen op hun licht te laten stralen voor het oog van de mensen. Tijdens de viering worden de kinderen uitgenodigd naar de Bavohof te gaan voor een apart programma (kinderwoorddienst).

Aan het eind van de viering sluiten zij weer aan. De allerkleinsten zijn welkom in de crèche. Ouders die hier gebruik van maken kunnen hun kind voor de viering bij de Bavohof brengen. En voor wie verkleed naar de kerk wil komen: Graag!

Vorig jaar viel de carnavalsmis in het weekend waarin we te maken hadden met coronamaatregelen. Hopelijk zijn er dit jaar geen belemmeringen meer om - zoals dat hoort - de carnavalsmis weer in een bomvolle kerk te vieren.



Kom dus! Na afloop is ieder uitgenodigd om nog even een kopje koffie te blijven drinken, aangeboden door de kerkcommissie van de Sint-Bavo.

Carnavalsvereniging De Kwakbollen

Uitnodiging: Jesus Christ Superstar

Zet in uw agenda: Zaterdagavond 25 maart in de Bavokerk.
Projectkoor met dirigent Bertie van Sevenbergen, ondersteuning op piano door John van Rooijen en toneelvereniging Harto.

We hebben onlangs een oproep geplaatst om een projectkoor op te starten, die de liederen van uit de musical J.C.S gaat zingen.

Er zijn ontzettend veel aanmeldingen binnen gekomen, er doen ruim 50 mensen mee.

We hebben al een paar repetities gehad en wat een leuke en enthousiaste mensen.

Het is zeker niet allemaal eenvoudig, maar met een zeer bedreven dirigent en het enthousiasme gaan we er op 25 maart iets heel moois van maken.

Het gaat vooral om het mee doen en de grote saamhorigheid die ontstaat door het zingen van de bekende liederen.

We nodigen u dan ook uit om op 25 maart te komen luisteren, te genieten en eventueel van uw plaats mee te zingen.

U bent van harte welkom.

Werkgroep Jesus Christ Superstar

De kerken in Harmelen zetten de deuren open

Herkent u het ook? Dat gevoel van: nu even rust, even weg uit de drukte? Even tijd om stil te zijn? Even tijd om mijn gedachten te laten gaan? Een tijd voor bezinning?

Drie kerken in Harmelen openen de kerken. U kunt op een rustig moment genieten van de rust en op een andere manier in de kerk kunt zijn.

**Woensdag 15 maart
tussen 19.30 en 21 uur**

De Open Poort
Sint Bavokerk
Hervormde kerk



Het 'RAD VAN OVERLIJDEN'..

"Meteen als iemand overleden is, begint het 'Rad van overlijden' ".
Regelmatig heb ik een dergelijke opmerking gehoord bij een overlijden van iemand in onze Bavoparochie.

We zijn blij dat 'Het rad van overlijden' eigenlijk een organisatie van mensen en warmte is. En dat is waar: door het overlijden van mijn man Jos, heb ik zelf mogen ervaren dat dit rad onmiddellijk in werking wordt gesteld:

Als er als eerste contact met de uitvaartverzorger is gelegd, zorgt die voor de melding aan de parochie, en gaat de klok om 12 uur luiden. Vervolgens neemt een heel aantal vrijwilligers de hun bekende taken op zich:

de voorgangers, de verzorgers van de liturgieboekjes, de koffieschenkers, het koor, de koster, de gastenontvangers, de livestream, ...

De laatste belangrijke taak was het meegaan van de twee voorgangers naar de begraafplaats voor het gebed bij het graf van Jos.

U zult begrijpen hoe dankbaar ik en ons gezin zijn voor de verzorging bij het condoleren en de begeleiding van de dienst bij uitvaart van Jos.

Riet de Graaff en familie

Afscheid van drie collectanten

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de collectanten is afscheid genomen van drie van hen. Zij hebben allen jaren lang gecollecteerd voor onze geloofsgemeenschap. Op de foto staan zij met voorzitter Jan van Leeuwen.

Wegens verhuizing is afscheid genomen van Wim de Groot (40 jaar collectant) en Corrie de Groot (ruim 12

Tevens is na 40 dienstjaren afscheid genomen van Wim Bom.



Een hartelijk dank voor hun inzet al die

jaren voor onze geloofsgemeenschap kregen zij via de St. Bavokaars als afscheidscadeau.

Collectanten

Jan van Leeuwen

Stichting Shirati

Shirati een klein plaatsje is in de 'middle of nowhere' van Tanzania. Toch gaat het ziekenhuis van Shirati over de zorg van alle mensen in het hele Rorya district. Dit is een groot landelijk gebied dat vooral bestaat uit hele kleine dorpjes en zandwegen. De mensen zijn er slecht te bereiken, en dat terwijl er wel veel gezondheidsproblemen zijn, zoals malaria en ondervoeding.



Ik heb dit van dichtbij mogen zien. Ik ben Kim van Rooijen, 21 jaar, 3^e-jaars verpleegkunde student. Als onderdeel van mijn opleiding heb ik twee maanden in het Shirati KMT Hospital mee mogen lopen. In het dorp Shirati werd ik gelijk warm ontvangen. We werden vanaf dag een al door kinderen omringd. Iedereen is ontzettend gastvrij, en dat terwijl de mensen zelf erg arm zijn. In deze periode hebben Joost en Nathan, twee Nederlandse tropenartsen, Stichting Shirati opgericht, met als doel de gezondheid van de mensen te verbeteren. Bijzonder om daar van dichtbij bij te zijn. Zo heb ik met alle projecten mee kunnen kijken en helpen.

Ik vertel er graag wat meer over, te beginnen bij het pindaproject. Er komt veel ondervoeding voor bij kinderen onder de 5 jaar. Ik heb extreem dunne kinderen in het ziekenhuis gezien. Om deze ondervoeding effectief te behandelen is er een 'pindafabriek' opgezet op het ziekenhuisterrein. Hier wordt met lokale producten verrijkte pindakaas gemaakt. Zo kunnen zieke ondervoede kinderen geholpen worden.



Shirati ligt aan het Victoriameer. In dit meer wordt er gevisst door vissers en gezwommen door kinderen. Hierdoor is er veel risico op Schistosomiasis. Dit is een ziekte die wordt veroorzaakt door een parasiet die leeft in het meer. Ziek word je niet meteen, maar na zo'n 10 jaar kan de lever onherstelbaar beschadigen met alle ernstige gevolgen van dien. Zo'n 90 procent van de mensen is besmet met Schistosomiasis. Stichting Shirati bezoekt de vissersdorpen om voorlichting te geven en gratis medicatie uit te delen. Deze medicatie werkt goed om complicaties te

voorkomen. Er worden nu drie dorpen bezocht, maar dat zouden we graag verder uitbreiden naar de andere dorpen van het Rorya district.

Dan is er nog een project dat zich richt op het uitdelen van maaltijden in het ziekenhuis. Patiënten zijn tijdens hun verblijf compleet afhankelijk van hun familie, die vaak niet uit directe omgeving komen. Hierdoor krijgen zij weinig te eten, wat weer gevolgen heeft voor de gezondheid. Het doel gaat zijn om alle patiënten een gratis maaltijd per dag te geven.

Tot slot is er een project dat zich richt op bonesetters. Dit zijn traditionele helers bij botbreuken. Veel mensen zoeken bij problemen eerst traditionele genezing op, doordat dit vaak goedkoper en dichterbij is. Dit kan echter wel voor complicaties zorgen. Stichting Shirati wil meer met deze bonesetters gaan samenwerken om zo gezamenlijk mensen in het Rorya district te behandelen.



Mijn reis was erg indrukwekkend. Over de projecten van de stichting ben ik heel enthousiast en ik wil me nu dan ook graag vanuit Nederland inzetten voor Shirati. Zo ben ik een inzamelingsactie gestart met Gofundme. Op de volgende website is dit te volgen: <https://gofund.me/206d21d7>. Daar is ook te zien hoe er donaties voor mijn inzameling gedaan kunnen worden. Er kunnen ook donaties rechtstreeks naar Stichting Shirati overgemaakt worden: NL07 TRIO 0320 4851 96, met in de omschrijving 'actie Kim'. Mocht u aan dit doel willen bijdragen, alvast ontzettend bedankt namens mij en namens Shirati.

Kim van Rooijen

Mensen in Nood: vóór, tijdens en na de ramp.

'Cordaid Mensen in Nood' is een fonds van Cordaid, één van de grootste ontwikkelingsorganisaties van Nederland. Cordaid is een ontwikkelingsorganisatie die armoede en uitsluiting bestrijdt in de meest kwetsbare samenlevingen en conflictgebieden overal ter wereld. Dat doet men door veiligheid te bieden, samen kansen te creëren en de kracht in mensen naar boven te halen.

Uw steun in de collecte van 29 januari is welkom, u kunt ook een gift overmaken op:

NL88 INGB 00 00 00 0667 t.n.v. Cordaid Mensen in Nood Den Haag.

Hartelijk dank

MOV

WETEN WAT JE ZINGT 3

Wij treden biddend in uw Licht (GVL 558)

Vaak beginnen wij de viering met het samen zingen van het lied.
"Wij treden biddend in uw licht" is een echt openingslied.

*Wij treden biddend in uw licht,
op U is onze hoop gericht
die alles wat op aarde leeft
te allen tijd uw liefde geeft.*

*God, Vader die van eeuwigheid
het heil der mensen hebt bereid,
geef dat uw al verlossend woord
in groot vertrouwen wordt aanhoord.*

*God, Zoon, die door uw offerdood
de deur naar 't leven weer ontsloot,
wij vragen dringend altijd weer:
bewaars ons in uw liefde, Heer.*

*God, goede Geest van heiligheid,
die ieder mens in liefde leidt,
brengt allen samen en bewerk
de eenheid van de christenkerk.*

Het begin van de eerste strofe geeft meteen de kern aan: '*Wij treden biddend in uw licht*'.

We gaan naar de kerk om te bidden. Bidden is je richten tot God. Dat heeft altijd iets van overgave, van je toevertrouwen, of zoals pastor Wissink de voorbede vaak afsluit: 'alles wat we op het hart hebben, we leggen het aan u voor'.

Aan het begin van de viering maken we een kruisteken: in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Ons lied is in zekere zin een uitgebreid kruisteken waarin we bezingen wie de Vader voor ons is, zijn Zoon en heilige Geest.

In de tweede strofe richten wij ons tot God als Vader, een Vader die het beste met ons voorheeft. Vader, Schepper van hemel en aarde die met zijn schepping maar één bedoeling heeft: het heil van de mensen, ons geluk. Daarom mogen wij vol vertrouwen tot de Vader gaan om te horen wat Hij ons wil zeggen en ontvangen wat Hij ons gaat geven.

De heilige Ireneüs, bisschop van Lyon in de tweede eeuw, heeft gezegd dat God de Vader in zijn liefde twee handen naar ons uitstrekt: de Zoon die in Jezus mens geworden is en de heilige Geest die in ons woont. Eerst richten wij ons tot de Zoon, Jezus Christus. 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven', heeft hij gezegd. Zijn leven, waarheid en weg zijn niets anders dan de liefde van God. Wij bidden daarom: *'bewaar ons in uw liefde, Heer'*.

We sluiten dit lied af met een strofe over de heilige Geest. Want als het verhaal afgelopen was geweest met het leven en de dood van Jezus, dan zouden we nu zonder Gods liefde zijn. Gods liefde vandaag, dat is de heilig Geest. En die Geest wordt aan ieder van ons gegeven. Als Geest van God *'leidt Zij ons in liefde'*. Is het een wonder dat er, als wij ons door de Geest laten leiden, gemeenschap tussen mensen groeit? Dan kan het ooit ook goedkomen met de verdeelde christenheid en met de verdeeldheid in de wereld.

Ons lied laat geen enkele onduidelijkheid bestaan over hoe God is: Hij is één en al liefde, onvoorwaardelijke liefde. Zie de eerste strofe: *'die alles wat op aarde leeft - te allen tijd uw liefde geeft'*. En in de laatste strofe wordt het zelfs heel persoonlijk: *'die ieder mens in liefde leidt'*.

Wij zingen met een melodie van Taizé graag: Ubi caritas et amor, Deus ibi est! Waar vriendschap woont en liefde, daar is God. Maar ons intredeliel draait de volgorde om: waar God is, waar God heerst, daar is liefde.

Daarmee zeggen we de apostel Johannes na: 'de mens zonder liefde kent God niet, want God *is* liefde' (1 Joh. 4,8). God de Schepper geeft niet alleen zijn liefde aan al wat leeft. In de kruisdood van Jezus blijkt Gods liefde zo groot, dat Hij zelfs zijn leven voor ons overheeft. Wij bidden zingend dat God ons in die liefde bewaart, dat Gods Geest in ons mag wonen en ons in liefde leidt.

Twee punten om bij stil te staan

- *Hoe is het in mijn eigen leven met bidden en overgave? Overgave en aanvaarding van het goede is misschien niet moeilijk. Maar hoe sta ik tegenover gebeurtenissen die diep ingrijpen in mijn leven? Ervaar ik die als een noodlot waar ik voor capituleer? Kan ik tot aanvaarding komen van wat mij overkomt en dat gaan zien als een nieuwe opdracht? Durf ik mijn toekomst aan God toe te vertrouwen?*
- *Ons lied bezingt Gods onuitputtelijke en onvoorwaardelijke liefde voor ons. Wat betekent dat in mijn eigen leven?*

Gerard Groener



CV ketel problemen opgelost

Een paar dagen sleutelen en op 30 november kon de ketel weer aan. Na een paar koude zondagen wordt de warmte in de kerk weer gewaardeerd. Het was met de koude weken in december wel goed dat de verwarming weer aan kon.



Het Repair-Café zal deze keer een week eerder zijn op zaterdag 21 januari van 10:00-12.00u. Het Repair-Café repareert graag wat u meebrengt en repareren heeft de voorkeur boven weggooien!

Repair-Café

Gert Vendrig

Vastenactie 2023

Tijdens de landelijke Vastenactie 2023 steunt de Parochie van de Heilige Drie Eenheid opnieuw een eigen doelen project van de Stichting DARA Europe, dat zich inzet voor onderwijs en ondersteuning voor kinderen in het dorp Andong in Cambodja. Er is nog altijd veel hulp nodig om de cirkel van armoede te doorbreken. Uw gift is welkom op NL 21 INGB 000 000 5850 van de Vastenactie o.v.v. project 402181

Hartelijk dank

MOV

Kerstspecial collecte voor een goed doel

De collecte tijdens de Kerstspecial heeft een mooi bedrag opgeleverd waarmee deels de onkosten tijdens het gebruik van de kerk zijn betaald. Met name de energiekosten zodat de koren en de Bazuin warm konden repeteren op zaterdag en tijdens de uitvoering.

Voor het collectiedoel van deze kerstsamenzang is een mooi bedrag overgemaakt aan het logeerhuis.

Het logeerhuis Bredius, Park Oudeland in Woerden, neemt kortdurend de zorg van de mantelzorg over. Het logeerhuis is op 26 maart 2021 gestart en heeft een plek veroverd in de wereld van de mantelzorg.

Voor veel mensen is mantelzorg een natuurlijk gevolg van de onderlinge relatie, welke met liefde en als vanzelfsprekend wordt opgepakt. Het kunnen en mogen zorgen voor een naaste is ook bijzonder en waardevol. Ook als deze zorg soms als zwaar wordt ervaren.

Het logeerhuis maakt het mogelijk om even uit de dagelijkse zorg te zijn, het kan prettig zijn om de zorg even uit handen te geven. De mantelzorg neemt een 'pauze' om de zorg daarna weer met nieuwe energie op te kunnen pakken.

Meer informatie kunt u vinden op: www.logeerhuisbredius.nl



Collecteopbrengsten van het 4^e kwartaal

De collectes onder de vieringen t.b.v. de eigen geloofsgemeenschap hebben in het 4^e kwartaal van 2022 € 4.685,41 opgebracht. Vanuit de kapel Huize Gaza is hieraan € 227,25 bijgedragen over 3^e en 4^e kwartaal.

De opbrengsten van de overige collectes waren:

- 23 okt. Wereld Missiedag € 217,45
- 6 nov. Oecumene € 95
- 20 nov. Deurcollecte Jong Nederland Harmelen € 126,70
- 27 nov en 11 dec. Bisschoppelijke Adventsactie € 281,24
- 4 en 18 dec. Solidaridad € 306,30
- 25 dec. kerstcollecte t.b.v. gezamenlijk doel PCI diaconie van de 3 Harmelense kerken € 335, 84

De bedragen welke digitaal via Gift zijn ontvangen zijn bij de betreffende doelen meegeteld

Goede gevers hartelijk dank voor uw gaven.

Persoonlijke mededeling Pastoor van der Vegt

Pastoor Van der Vegt heeft een persoonlijke tekst gemaakt over zijn ziekteperiode, over zijn gedeeltelijke herstel en over de activiteiten die hij met ingang van januari 2023 weer wil gaan oppakken. In de nieuwsbrief en op de website heeft u dat kunnen lezen

Het parochiebestuur is bijzonder verheugd dat de pastoor deze stap kan gaan zetten. Wij wensen hem een voorspoedig verder herstel.

Parochiebestuur H3E

Geef om de kerk

Actie Kerkbalans 2023

Hier had ook kunnen staan geef om uw naasten. Geef om uw gemeenschap, vrienden, ouders, kinderen en iedereen die u dierbaar zijn. Als geloofsgemeenschap willen we ervoor elkaar en voor de ander zijn. Wij staan midden in het dorpsleven, Dat kan tijdens bruisende feesten zijn maar evengoed bij verdrietige momenten.

Wij helpen waar we kunnen, samen met de Caritas werkgroep zorgen we etenswaren voor degene die het niet zo breed hebben. Wij bewaren kleding voor Sam's kleding actie.

De kerk is er ook om plezier te maken. Meerdere keren per jaar proberen we mensen uit Harmelen en omgeving uit te nodigen om er bij te zijn.

Om er voor u en anderen iets te kunnen betekenen hebben we een kerkgebouw nodig waar iedereen welkom is. De kerkbalans die u deze maand krijgt helpt om voldoende geld in te zamelen zodat vrijwilligers in staat zijn om iets te kunnen betekenen voor een ander.

Activiteiten jongerengroep Q1 2023

Zaterdag 21 januari 19.30 uur Taizéviering Dorpskerk Nieuwegein

Zaterdag 4 februari 19.30 uur Jongerenbijeenkomst Bavohof Harmelen

Zaterdag 11 maart 19.30 uur Taizéviering Dorpskerk Nieuwegein



Expositie Treinramp Harmelen

Van 9 januari tot en met 28 februari is er in het Dorpshuis een expositie te zien over de treinramp die 61 jaar geleden plaatsvond. De expositie komt deels vanuit het Spoorwegmuseum en bestaat deels uit materialen verzameld door mensen uit Harmelen. U vindt er bijvoorbeeld originele foto's, plakboeken en opgetekende verhalen. De expositie is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het Dorpshuis.

Op zaterdag 21 februari van 10 tot 12 uur is er een praat- en ontmoetingscafé waarbij u verhalen kunt delen rondom de treinramp en de expositie.

Vrijwilliger gezocht voor.....

Wekelijks is er een boekje voor de zondagsviering beschikbaar. De opmaak van de boekjes is al jaren in handen van Ine de Lange en Frans van de Poll. Graag zouden zij hulp krijgen van 1 of 2 enthousiaste vrijwilligers bij het maken van de boekjes.

De leden van de werkgroep Liturgie en de voorgangers zorgen voor de inhoud van de boekjes. Wij zijn opzoek naar iemand die kan helpen met het vormgeven van het boekje. Er zijn veel voorbeelden en standaard teksten beschikbaar, dus alles over typen is niet nodig. Maar werk je vooral met Word. Uiteraard krijg je hulp van Ine de Lange die veel ervaring heeft. Neem voor vragen contact op met Ine: ine.delange-melssen@hetnet.nl.

Dorpshuis Harmelen



In het dorpshuis is vrijwel dagelijks iets te doen.
Op de website kunt u hier meer over vinden.

www.dorpsuisharmelen.nl/activiteiten

Hieronder kunt u iets lezen over een deel van de activiteiten.

- Maandag

Breiclub van de Zonnebloem

Elke eerste maandag van de maand is de breiclub van de Zonnebloem in het Dorpshuis. Van 14 tot 16 uur kun je lekker komen brieen en haken voor het goede doel.

- Dinsdag

Bridge

Elke dinsdag van 13.15 tot 16.30 uur kun je komen bridgen. Enige ervaring met bridge is wel nodig. Kom gerust een keer kijken of het iets voor je is.

Klepclub

Met een groep jongeren tussen 12 en 16 jaar leuke activiteiten doen. Elke 2e dinsdag van de maand van 19.15 tot 21.00 uur

- Woensdag

Bingo

Elke derde woensdag van de maand van 14.30 tot 16.00 uur spelen we bingo. Jong en oud is van harte welkom. Inloop vanaf 14.00 uur. We spelen 2 rondes. Een kaart kost 1 euro per ronde. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Aanmelden kan via het dorpshuis.

- donderdag

Wandelgroep

Samen wandelen op je eigen tempo met voor wie dat wil een kopje koffie na afloop. Verzamelen voor het Dorpshuis om 9.30 uur. We wandelen een uurtje. Aanmelden niet nodig, kom rustig langs.

- Vrijdag

Eet je mee?

Om de vrijdag om 17.30 uur kunt u voor € 6,95 twee gangen mee eten in de Dorpskeuken van het Dorpshuis. Er wordt met liefde en enthousiasme door verschillende inwoners voor buurtgenoten gekookt. Aanmelden is wel noodzakelijk: 0348-506823 of dorpsuisharmelen@gmail.com.



Vieringen

Zondag 15 jan.: 10:00u. Woord- en Communieviering

Voorgangers: leden van de werkgroep
Koor: Caecilia
Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Zondag 22 jan.: 10:00u. Gezinsviering, Woord- en Communieviering

Voorganger: F. van Rooijen
Koor: Bavonootjes
Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap
Na de viering is er koffie drinken en limonade voor de kinderen

Zondag 29 jan.: 10:00u. Eucharistieviering

Voorganger: J. Wissink
Koor: Bravissimo
Speciale collecte: Mensen in nood

Zondag 5 febr.: 10:00u. Woord- en Communieviering Carnavalsviering

Voorganger: F. van Rooijen
Koor: Bravissimo / Bavonootjes
Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap



*Tijdens deze viering is er een KinderWoordDienst.
Na de viering is er koffie drinken en limonade voor de kinderen*

Zondag 12 febr.: Woord- en Communieviering

Voorganger: Leden van de werkgroep
Koor: Caecilia
Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Zondag 19 febr.: Woord- en Communieviering

Voorganger: G. Vaneker
Koor: Caecilia
Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Woensdag 22 febr.: 19:00u. Aswoensdag – Gebedsdienst

Voorganger: F. van Rooijen
Koor: Bravissimo
Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

Zondag 26 febr.: Woord- en Communieviering, Jongerenviering

Voorganger : F. van Rooijen

Koor: Jongerenkoor

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

2e collecte: Bisschoppelijke Vastenactie

Na de viering is er koffie drinken en limonade voor jongeren

Zondag 5 mrt.: 10:00u. Eucharistieviering

Voorganger: J. Wissink

Koor: Bravissimo

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

2^e collecte: Bisschoppelijke Vastenactie

Na deze viering is er een Geloofsgesprek.

Zondag 12 mrt.: 10:00u. Woord- en Communieviering

Voorganger: Leden van de werkgroep

Koor: Caecilia

Collecte: voor onze eigen geloofsgemeenschap

2^e collecte: Bisschoppelijke Vastenactie



Intenties

Zondag 22 januari;

Frans Ekelschot.

Ouders Voorn – van Dijk en dochter Terry

Hein van Schaik en zoon Wim

Zondag 29 maart;

Johan van Miltenburg

Zondag 5 februari;

Wim Benschop ter 1e jaargedachtenis

Door Derks - de Sain en overleden familie

Voor de overleden leden van Carnavalsvereniging De Kwakbollen

Zondag 12 februari;

Jan den Bruinen ter jaargedachtenis

Bep Vianen

Zondag 19 februari;

Harry van Doorn

Aswoensdag 22 februari;

Geen misintenties

Zondag 26 februari;

Theo Houdijk ter 1e jaargedachtenis

Johan van Miltenburg

Zondag 5 maart;

José van de Poll ter 1e jaargedachtenis

Hein van Schaik ter jaargedachtenis en zoon Wim

Door Derks - de Sain en overleden familie

Zondag 12 maart;

Ouders Henk en Truus Ekelschot



Familieberichten

Overleden

13 december: Jozef Franciscus Maria (Jos) de Graaff, leeftijd 85 jaar, woonachtig: Berkenlaan in Harmelen.

23 december 2022: Franciscus Antonius (Frans) Ekelschot, leeftijd 81 jaar, woonachtig: Uitweg in Harmelen.

Dat zij mogem rusten in vrede.

Familievieringen en na de viering koffie en limonade

- 22 januari gezinsviering
- 5 februari KinderWoordDienst (tijdens de Carnavalsviering)
- 26 februari jongerenviering

Het volgende nummer van BIJBavo komt uit op zaterdag 11 maart 2023.

De kopij moet ingeleverd zijn vóór vrijdag 17 februari 2023

Uw kopij kunt u e-mailen naar: Bijeen-bavo@3eenheidparochie.nl

Kopij op papier kunt u inleveren op het secretariaat in de Bavohof

